

Reserapport Fuerteventura 24-26 mars 2018

Av: Aron Norrby

Mars 2018 hade i Sverige till största delen bestått av snö, is och minusgrader. Våren låg on-hold och det kändes lite tröttsamt efter ett tag. Jag hade också jobbat mycket sista tiden så den 16 mars, efter lite research om biljettpriser mm och med avifaunan på plats för tillfället i medvetande, köpte jag flygbiljetter till Fuerteventura, hyfsat billiga direktflyg med norwegian respektive primeraair fanns, dessutom med flygtider så att tiden på ön kunde maxas. Jag maxade också handbagaget och sparade så både tid och pengar (trots att jag tog med fullstor tub, stativ och slr-kamera med fast 300-tele).

Samtidigt bokades även ett dubbelrum (som visade sig vara ett eget hus!) i lilla strandbyn Puerto Lajas några km norr om huvudstaden Puerto del Rosario, bekvämt läge! Samt hyrbil genom Sixt.

Dels visste jag förstås om de speciella arterna som finns på kanarieöarna i allmänhet och fuerteventura i synnerhet, då den är mer som en förlängning av det ökenartade fastlandet bara några mil österut, jämfört med de andra öarna. Dessutom fanns den avgörande lockande bonusen i form en långstannande Pygmerördrom (en afrotropisk art med bara 4 tidigare fynd i VP) på ön., senaste rapporten var dock 5 dagar gammal när jag åkte.

Dagbok

24/3

Uppstigning 0415 i 10 minus, skjuts till pendeltåget, vidare till arlanda för en bekväm och bara till 1/3 bokad plan så jag hade en hel rad för mig själv!

Ankomst till flygplatsen kl 1210, hade nån timme kvar till bilen skulle hämtas upp så ja köpte en glass och gick ut i solen (och blåsten) för att få en första koll på läget, gick upp till en palmdunge där det kryllade av **turkduvor** och **spanska sparvar** som kvittrade för fullt.

Smidig uthämtning av en Renault Clio och jag hade innan gjort upp en plan för helgen som inbegrep att först åka till Barranco de la torre, ett par mil SW om flygplatsen, för att leta efter en Atlassångare som befunnit sig på platsen under vintern. Dock var den inte rapporterad på en veckas tid men jag chansade i alla fall. På vägen dit såg jag bl.a. en ensam seglare från bilen vid golfbanan, valde dock att inte stanna för att försöka arta den, då jag tänkte att jag säkert skulle se fler sen...

Efter lite vändande körde jag in på en öppen yta vid avfarten mot byn och parkerade. Tog med kikare och kamera och promenerade ner för branten och mot barrancon (floddravin).

Vid en liten vattensamling stötte jag upp en halvstor svart fågel som var tyst och försvann, eventuellt sot- eller rörhöna men frustrerande ändå...

Här stod också en **Rostand**, en **Drillsnäppa** samt en **Mindre Strandpipare**. **Turkduvor** flög runt och ylade överallt, och även här var **Spansk Sparv** allmän.



En flock med till synes "rena" **Klippduvor** drog runt och satt ofta på klipporna. Efter någon kvart hittade jag så en av målarterna med resan, **Kanariebuskskvätta!** En hane som hoppade runt nära. Denna art visade sig vara både lättsedd och relativt vanlig just här och totalt fick jag det till minst 5 ex på platsen varav 2 par. Arten är endemisk för Fuerteventura, så självklart nytt X!



En annan karaktärsart på hela ön (och kanarieöarna generellt) och så även på denna lokal är också den i makaronesien endemiska **Kanariepiplärkan**, även detta såklart nytt X.

En metodisk genomsökning av barrancon från ände till ände och på båda sidor gav också ett flertal sjungande och varnande **Sammetshättor** och en sjungande **Svarthätta**, men till växande frustration ännu ingen Atlassångare.

Dock visade sig flera **Korpar** av den lokala rasen *Corvus corax tingitanus* med sina klart annorlunda, mjukare läten. Jag upplevde dem också som mindre och inte lika lång- och kilstjärtade som "vår" Korp, samt med kortare näbb.

En falk kom flygande mot mig, delvis i motljus och delvis bakom en kulle, så pulsen steg förstås. Dock hann jag ändå se karaktärerna för **Tornfalk**, vilket dock också innebär nytt "raskryss" då den är av underarten *dacotiae* som förekommer på de västra kanarieöarna.

I en buske satt en **Varfågel** av rasen *koenegii* som finns på västra kanarieöarna samt nordvästra afrika. Raskryss igen!



Efter en bit hördes ett torrt och lågmält smattrande som jag hade gjort lite research på; efter lite försiktigt närmande visade sig också mycket riktigt en **Glasögonsångare**, dock så pass kort så några bra bilder blev det aldrig tal om. Totalt fanns i området mellan 4-6st. nytt X!

I andra änden barrancon så dök ett par **Ökentrupetare** upp, med sina märkliga läten. Hanen satt även kort och sjöng sin likaledes märkliga sång. Totalt såg jag 4st på lokalen.



Vägen tillbaka gav endast 1 **Gråhäger** och 1 **Enkelbeckasin** som nya arter, samt 1st Rostand till som bl.a. stod uppe på ett klipputsprång och lät! Med andra ord lyckades jag aldrig finna Atlassångaren, som möjligtvis dragit tillbaka till sina häckkvarter i Atlasbergen vid detta laget.

För att inte stressa bestämde jag mig för att dra norrut först till mitt boende i den pyttelila hamnorten Puerto los Lajas några km norr om huvudstaden Puerto del Rosario, för att sedan försöka hinna med att åka och leta efter Pygmérördrommen innan mörkret föll.

På vägen tillbaka flög en **Kohäger** över vägen. I övrigt noterades också **Gråsparv**, **medelhavstrut** samt **silltrut (både fuscus och graellsii)**

Detta visade sig betydligt lättare sagt än gjort att hitta boendet och både positiva och negativa sidor av den kanariska mentaliteten visade sig. Enligt angiven adress och kartnål från uthyraren skulle boendet (som heter Casa Puerto Lajas rätt och slätt) finnas precis vid rondellen i byn, men där fanns inget. Jag haffade en lokalbo som rastade sin hund och frågade om hjälp, han visste inget, han frågade andra lokala som han kände, de förstod inte. Vi gick runt och letade och kommunicerade så gott det gick på hans bristfälliga engelska och min obefintliga spanska, vi gick ner till en bar vid stranden, han visste inte heller men ringde då numret till boendet och han fick till svar att det låg mot den lokala lilla kyrkans håll.

Vi gick upp dit, hittade inget. Med mig fanns fortfarande lokalbon med sin hund, han ringde sen efter ett tag till uthyrarna igen och de kom fram till att jag skulle vänta vid min bil så skulle de komma 30 min senare för att visa mig boendet. Mycket tacksam för hjälpen från lokalbon sa jag adjö och insåg att rördromsförsök ikväll skulle vara lönlöst, så jag gick istället ned till strandbaren både vrålhungrig och nästintill uttorkad för att slänga i mig en god middag med grillad fisk, vatten och en öl innan jag skulle tillbaka igen. De kom som lovat och visade mig huset jag skulle bo i, och det var faktiskt ett eget hus, ca 500m från där jag stod(!). Stora utrymmen, fullutrustat kök, stort badrum och

dubbelsäng samt egen terrass. För 300:-/natten. Klart värt det om man löst incheckningen innan bara!

Artgenomgång, lite research igen för morgondagen och tidig sänggång.

25/3

Sommartid från och med idag vilket gav en välkommen sovmorgon. Upp kl 0600 i mörkret, kom iväg ca 0620 och planen var Tindaya plains, väster om byn Tindaya ett par mil från mig.

Blev direkt stoppad av polis som sa åt mig att stänga av helljuset, trots mörker! Sa javisst konstapeln, men slog på helljuset kort därefter. Märkliga sedvänjor...

Efter att kommit igenom de slingriga småvägarna i byn kom jag till slut ut på fälten, det var fortfarande mörkt så jag körde på en liten bit innan första stopp. Vägen blev omedelbart direkt usel med stora hål här och var. Med tanke på hyrbilen så blev det därför mer eller mindre snigelkrypkörning hädanefter, vilket verkligen blev dagens tema...

Första stopp i skumrasket och möts direkt av en ljudvägg av sjungande **Dvärglärkor** och **Kanariepiplärkor**. Efter ett tag ljusnade det och jag kröp fram på vägen och vid en korsning, ett par km väster om stan såg jag den; **Ökentropp!!** Målartern nr 1 på denna lokal.nytt X! Det var ett par som skyggt sprang från vädkanten och bort över fältet, där det var en del gräs och buskar de kunde gömma sig bakom. Gick självklart aldrig ut ur bilen (viktigt, de är störningskänsliga!) utan kunde skåda och fota dem med neddragen ruta. De var som sagt skygga så några superbilder blev det ej men lyckades plåta hanen när den spelade! På platsen såg jag även några korpar, silltrutar, medelhavstrutar.



Kröp vidare i det tilltagande ljuset (och värmen) och stannade vid en annan "korsning", där fältet snart övergick till kustlinje. Gick här ut ur bilen och tubade av fälten, fick ganska snart syn på en annan målart, **Ökenlöpare!** Även dessa ganska långt bort, men ack så läckra! Nytt X!

Innan jag satte mig i bilen igen för att vända tillbaka, flög 2st **Svartbukiga flyghöns** upp, nytt X! dessutom 1st **Smutsgam** av den lokala underarten *majorensis*

Jag kröp tillbaka och efter bara ett par hundra meter visade sig ännu en ökenlöpare denna gång riktigt nära bilen!

Framme vid korsningen var plötsligt ökenrapp-paret framme igen och ena stod några sekunder öppet på vägen! Den andra smög iväg som det verkade. Eventuellt var det denna fågel eller en ny individ jag såg flyga iväg långt bort. På detta ställe uppenbarade sig och 2 nya ökenlöpare, och dessa sprang runt på ett ställe som yra höns och dessutom lät de för fullt, med sina mjuka visslingar. Samtidigt som jag fotade dessa hörde jag ett "prrryyo" i luften flera gånger och utan att se fågeln förstod jag direkt att det var svartbukig flyghöna som lät.



Med tanke på hur dålig vägen tillbaka var och att jag ville se mer av halvöknen chansade jag på att ta vänster i korsningen, mot NW, på denna grusväg, då den dessutom såg ut att ha mindre håll i vägen. Detta var dock bedrägligt skulle det visa sig...

Starten på denna väg var dock så bra det kan tänka sig; efter bara ca 100 meter såg jag, i princip samtidigt att dels 2 st ökenpipare struttade runt precis vid väggkanten, men också en ensam ökenrapp. Den lunkade runt bland buskarna och käkade blommor och gick inte iväg eller så trots att jag kom allt närmare i hisnande snittfart på 6 km/h. jag stannade till ett par gånger för andäktigt fota och filma och till slut var jag inte längre än ca 3 meter ifrån fågeln! Nästa lika nära kom jag ökenlöparna. Otroligt nästan osannolik känsla!

Efter ett tag smög jag vidare, men lustig nog spankulerade trappen efter mig längs vägkanten, i en ganska bra bit tills den tröttnade...



Landskapet öppnade sig sluttande och man anade den västra kusten nu. Innan vägen gick ner i en dalgång där jordbruk verkade bedrivas ännu stannade jag till och spanade runt i förhoppning att se en Berberfalk t.ex. efter ett tag såg jag 2 rovfåglar som verkade tjafsa med varann i luften, storleksskillnaden var oväntat tydlig mellan en till synes kvick och långsmalvingad falk och en som jag tyckte lokal **ormvråk**. Falken dök ner och sågs inte igen och tyvärr var det motljus. Men efter en del funderande kände jag att jag får lämna falken obestämd.

Nu gick vägen neråt och blev allt ojämnare och sämre. Livrädd för att paja den klena hyrbilen var det smyyg neråt och framåt som gällde. Nu började jag dessutom möta fordon, som tur var var det jeepar så de körde vid sidan av vägbanan bara.

Efter ett tag öppnade sig en sandig sänka där vägen gick och där borde jag varit försiktigare, men sanden såg ytlig ut så jag försökte. Och fastnade såklart! Jag svor, gick ut, la in stenar under hjulen och försökte gunga upp bilen så mycket jag kunde men det var hopplöst. Dessutom började hungern tära i magen och nu satt man här...

Men då kom en bil från det hållet jag skulle och till min glädje såg jag att den var i samma klass som min alltså funkar det att köra framåt. Ut klev ett spanskt par som räddade min dag. Bilen kom upp och jag tog en liten vända runt sanden och kom vidare! Vägens skick var dock nära oförändrat och till närmsta ort, hamnstaden el cotillo, var det därmed långt kvar.

När jag kört en bit kom jag upp på själva kustvägen som går rakt till el cotillo, skicket var lika dåligt men den var i alla fall rak och målet var tydligt och alltmer trafik dök upp. Både turister men i många fall vindsurfare, vilket jag senare förstod anledningen till när jag såg kusten!

Andra andningen i magen hade satt igång så jag stannade bilen i blåsten och gick ut först över halvökenlandskapet en bit, där jag stötte upp 2st svartbukiga flyghöns, men inget annat av intresse. Sen gick jag bort mot kusten och vilken syn! Stupande höga klippor och rejäla vågor, riktigt snyggt. Jag kunde inte låta bli så jag tog fram tuben och ställde mig i blåsten för att spana över vågarna och nästan omedelbart får jag syn på en av de lättaste nya kryssen för mig på mycket länge; var du än tittade så drog **gulnäbbade liror** över vattnet, snyggt lirflygande i solen. Eller ska man säga gulnäbbad/scopolis numera...?

Dessutom fanns här flera klippduvor, medelhavstrutar, 21st str **havssula** varav 1 ungfågel samt 1 **kaja**.

Till slut kom jag fram till el cotillo som låg högt och vackert över havet, jag hittade skyltar om restaurang och ställde bilen direkt, mycket njutbart med kall cola, grillade grönsaker och kött samt vacker utsikt!

Efter lite handlande gick färden tillbaka mot östsidan och nu skulle Pygmén bärgas in hade jag tänkt! Jag skulle få minst 2 timmar i alla fall innan mörkrets inbrott.

Det var lätt att hitta fram till lokalen i barranco rio cabras, bara att ställa bilen i väggkanten och knata ner de ca 500 metrarna ner till ravinen. Riktigt fin lokal märkte jag direkt då både en gammal och en subadult Smutsgam höll hov runt mig.

Jag kom fram till den förvånansvärt djupa barancon och såg den ofta utpekade dammen med vatten i och la omedelbart märke till de ca 10-tals **styttlöparna** som högljutt flög omkring. Jag vandrade upp längs ravinen västerut och ner i den där grönskan tog slut, upp på andra sidan och tillbaka, för att försäkra mig om att täcka upp området. Fåglar under tiden var bl.a. ett par kanariebuskskväta, 2 ormvråkar, en del förbiflygande trutar, ökentrumpterare, sammetshatta, korpar, samt 1 hane glasögonsångare.



Jag tävlade med getterna om att briljera i branterna på väg tillbaka mot dammen som blev allt mer svårgångna. Jag gick ner vid dammen och ut på själva stenlagda dammen och spanade och spanade, men ingen lite rördrom. 1 **rörhöna** kacklade, 1 **grönbena**, rastade i dammen, totalt 4 roständer drog runt i området, **hämpling** och **sädesärta** lades till reslistan. Men ingen drom och nu började det bli mörkt. Jag gick ner i branten mer och kände att jag behövde kolla närmare runt buskarna nedströms och just som ja höll på att snava över en sten när jag tittade upp såg jag något litet mörkgrönaktigt med runda vingar i en bråkdels sekund flyga upp framför mig och in mellan några buskar! Skakande av spänning visste jag nog innerst inne vad det var men ändå...

Smyyyga fram och hela tiden fixera blicken mot buskarna och till slut;

DÄR STOD DEN! Den snygga lilla **pygmérorddrommen** stod blickstill och lät sig fotas i det allt sämre kvällsljuset, vilken lycka! Den gick så småningom med nästan utstuderat ultrarapid fart åt sidan med långa "silly-walk" -påminnande steg in mot buskagen för att gömma sig undan för kvällen. Och ungefär där blev det mörkt. Trägen vinner! Och ibland har man tur också.





En fladdermus och en till ökentrumpetare tackade för besöket och jag gick tillbaka till bilen, och åkte hem till huset efter en lång intensiv men artrik dag ute från innan gryning till efter skymning. Firade med ett par öl och kvarglömd glass på rummet, inte mer avancerat än så. Lite planering inför sista dagen, sen sömn!

26/3

Tog lite sovmorgon idag, men gick ändå upp innan skymningsljuset. Lite sista ihopplockande av allt inför resan hem, städande av huset och så ut till lite avslutande intensiv skådning. Jag hade kvällen innan läst rapporter om ett fint bergigt och lite lummigare område mot SW som heter Betancuria nationalpark där bl.a. Koboltmes är vanlig. Gjorde upp en rutt med drive genom detta område för att sen gå tillbaka mot O och flygplatsen via den fina kustlokalen salinas del carmen där det bl.a. brukar övervintra rödnäbbad trut (ev alltså inte kvar men chansar går ju) samt en del andra måsar, tärnor och vadare.

Kom iväg efter soluppgång, så helljus slapp jag använda ☺

Förbi rördromsvägen och vidare västerut mot betancuria, på vägen innan bergsområdet såg jag en härfågel från bilen. Efter ett tag började vägen allt mer bli av alpkaraktär med stigande, smala men välunderhållna slingriga vägar. Såg ännu en härfågel samt en ormvråk från bilen. Kände att jag behövde ett första stopp på vägen och stannade på en ficka. **Rödhake** blev ny resart. Efter några minuter hör jag ett mycket bekant typ av ljud hemifrån, så som mesar brukar låta typ talgoxe och blåmes...

Lite spanande upp i buskagen efter bergssidan och ja, där var den! första **koboltmesen**! Nytt X. här på de östra kanarieöarna samt i nordvästafrika är det rasen ultramarinus som gäller. De har till skillnad från koboltmesarna på de yttre kanarieöarna vitt vingband, precis som vår vanliga blåmes.

körde igenom den vackra byn betancuria och målet var en utsiktsplats några km längre fram, men nu var ju mesen iaf fixad redan. Jag kom in i en liten by som heter Vega rio palmas och såg en p-ficka med skylt om naturen i området och uppmärkt vandringsled, perfekt för ett stopp alltså! Såg 2 koboltmesar till samt en tornfalk.

Gick längs en grusväg en bit parallellt med bilvägen, men inte särskilt mkt hände, **steglits** kom till på listan, annars bara det vanliga, en jävla massa turkduvor och en del spansk sparv. Dock ytterligare en koboltmes. Totalt 4st alltså.

Men på väg tillbaka till bilen, precis innan jag skulle upp till p-fickan flög plötsligt 2 små hönsfåglar upp framför mig och upp mot en kulle. Snabbt upp med handjagarn och tveklöst; **Klipphöna!** Fan va kul och nu var den i bagen också! De gick ner snabbt uppe på kullen bara 50 m ifrån mig och sprang uppför. Jag hade got om tid än så jag smög efter med kameran i högsta hugg. Först var de skygga och sprang/flög undan men efter ett tag stannade de en bit bort och jag nöjde mig med det och började fota för fullt. De lockade ett flertal gånger. Blev riktigt läckra obsar av dem till slut! Där satt också en varfågel och småsjöng fint.





Vidare söderut kom jag upp till de fantastiska utsiktsplatserna. Inga nya fåglar dock men ännu en härfågel och ökentrupetare.

Sen bar det neråt och vidare förbi aloe vera-odlingar mot Väster och sista lokalen innan hemresan; salinas del carmen vid kusten ett par mil söder om flygplatsen.

Blåste som vanligt för fullt och eftersom det ännu var förmiddag/lunchtid var inte ljuset det bästa men det är som det är eftersom ett plan skall passas.

Gick ner mot stranden och hittade ett hyfsat lä vid en liten magasinsbyggnad där de förvarar och behandlar saltet från salinerna.

Lite vidare och måsar rastade nära bl.a. en **småspov**, 2 **kärrensäppor**, 1 **drillsnäppa**, diverse vanliga trutar samt en inflygande **silkeshäger** som landade på stranden. Här fanns det flera ökentrupetare och jordekorren fanns överallt och lät sig matas av turister. Dock inga rödnäbbade trutar så de har väl lämnat sina vinterkvarter kanske.

Ute över havet spanade jag febrilt i det delvis jobbiga ljuset och ett ganska bra tärnsträck var i gång men de enda jag lyckades arta var tot ca 25st nordsträckande **kentska tärnor** så tyvärr ingen sandtärna. Dessutom var gulnäsorna överallt på havet även här men jmf med igår på västkusten var de betydligt närmare nu. Även 4st havssulor drog förbi och de fick avsluta skådningen här på solens och vindarnas ö, en fantastiskt lyckad intensiv helg med totalt 10 nya X.

Enda "mållart" jaq känner att jag missade var berberfalk och eventuellt enfärgad seglare, dock kan det vara lite tidigt för dem än.

Klammerarterna på ön struntade jag i.

Bekvämt och rymlig resa hem med fantastisk vy över fuerteventura och lanzarote och ca kl 23 kom jag till slut hem i ett -10 gradigt Sverige!

Artlista:

1. Rostand
2. Spansk sparv
3. Turkduva
4. Klippduva, tamduva
5. Drillsnäppa
6. Kanariebuskskvätta
7. Kanariepiplärka
8. Sammetshätta
9. Glasögonsångare
10. Korp (ssp *tingitanus*, *endemisk*)
11. Tornfalk (ssp *dacotiae*, *endemisk*)
12. Varfågel (ssp *koenegii*)
13. Gråhäger
14. Ökentrumpetare
15. Svarthätta
16. Enkelbeckasin
17. Medelhavstrut
18. Silltrut (*graellsii* och några *fuscus*)
19. Gråsparv
20. Kohäger
21. Dvärglärka (ssp *minor*)
22. Ökentrapp (ssp *fuerteventurae*)
23. Ökenlöpare
24. Svartbukig flyghöna
25. Smutsgam (ssp *majorensis*, *endemisk*)
26. Ormvråk (ssp *canariensis*, *endemisk*)
27. Havssula
28. Gulnäbbad lira
29. Kaja
30. Rörhöna
31. Stytlöpare
32. Grönbena
33. Härfågel
34. Hämpling
35. Sädesärla
36. Pygmérorördrom
37. Koboltmes (ssp *ultramarinus*)
38. Rödhake
39. Steglits
40. Klipphöna
41. Kentsk tärna
42. Småspov
43. Kärrsnäppa
44. Silkeshäger