

# Madeira 6/1-27/1 2003

Deltagare: Patrik Bergdahl Vingåker  
Michael Fransson Östersund

Innehåll:

Sammanfattning

Dagboksanteckningar

Art lista

Övrigt: hotell, priser mm.

**Sammanfattning:** Resan tog form i oktober-november när jag tyckte att resan till Costa-Rica som klubben ska göra i februari hade dröjt för länge i bokningsskedet, så jag hoppade av och letade efter en ny resa och valet föll på Madeira som jag har besökt vid två tidigare tillfällen som icke skådare.

Innan resan fick jag tips från skådare som var där under julveckan om bland annat en Ringnäbbad mås som fanns i Funchals hamn den 29/12.

Jag hade som målsättning att ta mig över 50 arter på dom tre veckor som vi skulle tillbringa på Madeira. Det lyckades jag med nöd och näppe att göra dom sista två kvällarna i Porto Moniz då det blåste 10-15 sekundmeter från ost sektorn och fick in art 51 och 52.

Havsfågelskådningen skedde uteslutandes på hotell Calhau i Porto Moniz där vi bodde under tio dagar utspritt under resans gång.

Av havsfåglar sågs det enstaka Atlantpetreller dom första dagarna och Dvärg och Mindre lira sågs ett par stycken varje dag vid vind utan dom två sista dagarna då det sammanlagt sågs 105ex Dvärg och Mindre lira och av dom var det 60% Dvärglira ungefär.

Under dom dagarna sågs även resans ända Grålira, ett par Tretåiga måsar och en 2k Tärnmås. Den 15/1 sågs det totalt 10ex Havssula och vid tubtrålningen den dagen så fick jag in en Val på långt håll som dök efter ca tio minuters skådning.

Resans enda Gulnäbbade lira sågs den 13/1 på kvällen då det blåste från sydväst och den 8/1 ses det 3ex Kentska tärnor.

Den Ringnäbbade måsen hittar vi vid piren inne i Funchal den 6/1 men efter det kunde vi inte hitta igen den dom gånger vi var inne i Funchal. Jag bedömde den till en 3k fågel i andra vinterdräkt.

Mellan Ribeira Brava och Ponta do Sol hittade jag en avsnörd havsvik där det sågs en Kohäger vid två besök och i kanten av vassen ses inte mindre än 19ex Rörhöns och 12ex Sothöns som mest, där ses även en obestämd sångare som dök ner i vassen.

Av lite udda övervintrare kan nämnas en Gransångare intill bergbanestationen i Funchal, Sädesärla med som mest 8ex vid en damm mellan Santa och Rabacal, Sånglärka och Ljungpipare ute på Ponta do Sao Lourenco, Små och Storspov på nordkusten och en sjungande Rödvingetrast vid Encumeada passet.

Ute på Porto Santo som besöktes under två dagar ses 7ex Härfåglar, 1ex Rödhöna och några Sandlöpare bland annat.

Utöver det ovan nämnda sågs dom endemer som finns på ön både vad gäller raser och arter, ända plumpen är väll i så fall Ocean löpare som inte ses.

### Måndag 6/1

Vi landade vid 13 tiden efter ca fem timmar på planet och en natt på Arlanda på grund av anslutningsproblem.

När jag efter en timme har hämtat ut hyrbilen som är en VW Golf så rullar vi ut mot Machico för lunch och skådning vid stranden. När vi sen hade parkerat inne i Machico så går vi upp och ställer oss på bron över den nästan torra Ribeiro Machico och strax uppströms står det en Silkeshäger och en Gråhäger som går tillsammans och fiskar.

Vi går sen till torget för att intaga en delikat lunch bestående av Räkor till förrätt och Tonfisk till huvudrätt det sköljdes ner med varsin öl av Madeiras lokala öl som heter Coral.

Ovanför våra huvuden ser vi Steglits och ett gäng Kanariesiskor (även kallade Kanariefåglar). På väg till stranden ser vi en hane Tornfalk segla över staden under några minuter medan det var i stort sett tomt på fågel nere vid stranden, bara dom oerhört vanliga Gulfotade trutar av rasen Atlantis som finns överallt.

Sen bar det av in till Funchal för letande av både fiskekort och den Ringnäbbade måsen.

Vi parkerar strax intill bergbanestationen och i det stora träd som står bredvid sjunger mängder av Kanariesiskor och med dom en Gransångare av våran egen ras. Längs strandpromenaden så räknas hela 14ex Roskarl in och bland dom många Gulfotade trutar så står den Ringnäbbade måsen lite för sig själv och den ses fint på ca 20 meters avstånd innan den blir uppskrämd av folk som går i strandkanten, dom lyfter för att sen landa borta vid piren där jag sen kan njuta av den en stund till innan dom åter blir bortjagade av folk. Efter det så kan jag inte hitta den trots idogt letande. Jag bedömde fågeln att vara en 3k fågel i andra vinterdräkt.

Vi fick tips nere i marinan att fiskekort kan köpas uppe på polisstationen så vi traskar bort mot densamma och konstaterar att dom stängt för dagen redan klockan 16:00.

När vi hade fått nog av storstaden så gick vi tillbaks till bilen och for upp mot Camacha där vi handlade lite mat, framför allt frukost.

Sen bar det iväg på riksväg 203 mot Posio, ett par kilometer innan vi var framme i Posio stannar vi i mörkret som kom fort. Där sätter vi sen upp tältet i skenet av den campinglyckta som vi köpte i Nya Zeeland. Kvällen vid 20 tiden.

### Tisdag 7/1

Vi vaknar redan vid 07:00 och klockan ringer en halvtimme senare det är inte riktigt ljust ute ännu men Rödhaken och koltrasten har redan börjat sjunga. Utanför tältet så bekantar man sig med Brandkronad Kungsfågel och Madeiras ras av Bofink. När vi sen tittar på kartan ser vi att vi sovit på ca 1200meters höjd och temperaturen har under natten varit mellan 5-10 grader.

Vi packar och far upp till Posio där vi intar rastplatsen för frukost tillsammans med ännu fler Bofinkar och ett par Rödhakar sjunger i det fina vädret ovanför molnen.

Vid tiotiden så rullar vi ner mot Ribeiro frio, strax ovanför fiskodlingen ses den första Forsärlan som går på vägen.

Nere vid Victors bar stannar vi och går upp till den vackra fiskodling som finns där. När vi gått ett varv så haffar Michael en vakt som går in i byggnaden, ungefär 35 minuter senare kommer vi ut med två fiskekort för 28 kronor som gäller i en månad.

När vi sen vandrar ner mot bilen igen kommer det en Madeira duva flygandes i gläntan som finns runt baren och fiskodlingen.

Vi tar bilen ner till byn Ribeiro frio där vi parkerar mellan dom två barer som finns i den lilla byn. På taket av den ena baren sitter en Forsärla och det sjunger Bofink, Rödhake, Kanariefåglar och mängder av Brankronade kungsfåglar. När vi var här 1997 så hittade vi en gammal levada nedanför byn, så vi gick dit och gick den nedströms ca en kilometer till vi kom fram till ett hygge. Där tar vi av och går den branta slutningen ner mot bäcken, jag ser två Madeira duvor nere i bäckravinen och över oss kretsar det både Ormvråk och Enfärgade seglare. När vi efter mycket slit kommer ner till bäcken möts vi av en hona och hane forsärla som följer oss ända ner till det ca 75 meter hög vattenfall som sätter stopp för vidare fiske nedströms. Jag står och filmar Michael när jag nästan blir påflugan av en Madeira duva som kommer nedströms fallet och drar upp över dalen.

Längs strömmen ser och hör jag bara Brandkronad kungsfågel och Koltrastar. I höjd med byn igen så skrämmer vi upp två Gråhägrar som stod och fiskade dom små Regnbågar som finns i bäcken, som just nu knappt har något vatten alls.

Nu sitter vi uppe i Posio och äter middag. Det blev räkor med vitlök till förrätt och Espedada (grillspett) till huvudrätt och efter det kaffe. Den middagen gick på hutlösa 57 Euro.

Klockan är nu 19:30 med kaffet framför oss och sen bär det av ner mot Sao Vicente.

### Onsdag 8/1

Vi vaknar i närheten av Encumeada passet efter en kvällskörning från Posio. Klockan närmar sig kvart i åtta när fåglarna utanför bilen börjar sjunga. Först ut var Koltrasten följt av en Svarthätta, sen blir det ett fasligt liv på dom när hela skogen vaknar till liv. Dom Brandkronade kungsfåglarna och Kanariefåglarna överröstade nästan allt i skogen men jag hörde en Rödvingetrast bland sorlet. Strax innan vi for därifrån hörde jag en Ormvråk ifrån bergen någonstans. Vi packade i ordning "hotell Golf" (man plockar bort sitsen i baksätet fäller ner ryggstödet på densamma och bäddar så är det inga problem att ligga raklång i bilen och dessutom sova alldeles utmärkt.)

Regnet ligger i luften men det är uppehåll än så länge, annat var det i går kväll på vägen mellan Faial och Sao Vicente när regnet piskade rätt friskt.

Vi åker ner till Sao Vicente och äter frukost nere vid havet och på en stor sten i strandkanten står det en Storspov, klockan är då ca 09:00. Ovanför byn ses både Ormvråk och Tornfalkar. Efter frukosten så åker vi åter upp mot Encumeada passet och när vi passerar där vi låg i natt så ser jag en Forsärla sitta i vägkanten.

Uppe på högplatån Paul de Serra stannar vi till vid Bica da Cana som består av en trädunge som ligger vid ett bevaknings hus, där har jag i snålblåsten och duggregnet Brandkronad kungsfågel, Bofink och Koltrast.

Nästa stopp blir vid Kristus statyn där vi hör och får en njutbar obs av två Kanariepiplärkor som senare under resan blir näst intill vardagsmat.

Mitt på Paul de Serra ser vi ett gäng Gulfotade trutar på 1550 meters höjd innan vi stannar till för lite fiske i Ribeira Alecrim .

I den lilla pinje dunge som ligger nedströms bron lockar ett par Koltrast hannar på en ensam hona som sitter på andra sidan ån. Ganska snart ser vi ytterligare Kanariepiplärkor i den nu täta dimman som kommer blixtnabbt på platån. Ett par hundra meter nedströms tar Michael sina första Regnbågar i decimeter storlek medan jag tittar på två Ormvråkar.

Intill det stora fallet nere i ravinen skrämmer vi upp en Glasögonsångare som försvinner lika snabbt som den upptäcktes.

Medan vi tar en lunch där levadan från Ribeira de Lajeado rinner ner i ån hör jag två Forsärlor och ett antal Kanariepiplärkor.

När sen Michael fortsätter att fiska så går jag uppströms igen och träffar på Ormvråkarna och ser hona och hane Bofink längs ån. Uppströms vägbron ser jag ytterligare en Ormvråk, en Forsärla hane och ännu fler Kanariepiplärkor.

När sedan Michael kommer tillbaks så åker vi upp till Ribeira da Lajeado där vi på parkeringen ser fyra Kanariepiplärkor och nere vid strömmen står det en Gråhäger.

På väg ner mot Porto Moniz stannar vi till vid en stor damm som ligger mellan Rabacal och Santa, den ses lätt från vägen då den är inhägnad. I dammen ser vi ingenting men vid sidan är det större aktivitet med bland annat åtta Sädesärlor. Det finns även Forsärlor, Kanariefåglar, Ormvråk och strax intill nio Enfärgade seglare.

Nere i Porto Moniz står jag och tittar ut över ett nästan öde hav trots en hel del vind, på ca en timme så kommer det tre Kentska tärnor och en ensam Atlantpetrell. Jag sticker ut hakan och säger att det var en sådan trots att det inte i fält går att skilja den från Madeirapetrellen, detta enbart för att den senare är så extremt sällsynt.

Bakom ryggen på mig sjunger en Rödhake i buskarna tillsammans med åtskilliga Svarthättor och Kanariefåglar inne på campingområdet.

Äter sen middag som bestod av fiskgryta och som vanligt nedsköljd med en Coral.

Åker sen tillbaks till Ribeira da Lajeado där vi gör i ordning hotell golf för ännu en natt, nu i skrivande stund så är klockan 21:30 och det är läggdax.

### Torsdag 9/1

Vi vaknar vid 07:00 och inväntar ljuset som kommer kring kvart i åtta. Dimman ligger rätt tät och vinden friskar ifrån nord, temperaturen ligger kring 5-10 grader men vi har inte frusit något i natt. Kanariepiplärkorna började sjunga så fort ljuset kom, men vi bestämde oss för frukost nere i Rabacal och packar i ordning bilen och rullar neröver. Men vi får ändra planerna då det visar sig att vägen är avstängd på grund av ett förmodat ras, så vi fortsätter ner mot Porto Moniz och stannar även i dag vid dammen där jag i går såg Sädesärlorna. I dag var dom borta och det som ses är bara Forsärlor och sjungande Kanariefåglar.

Nästa stopp blir där levada Janela börjar, där det sitter en Tornfalks hane på en elledning och på ett fält intill ser vi 35 duvor där några av dom har den typiska Klippduve dräkten. På samma fält ser vi även bla Hämpling. En Sparvhök drar ner där pipelinen till kraftverket börjar.

Sen drar vi ner till Porto Moniz där vi äter frukost vid havet och Rödhaken och Kanariefåglar håller oss sällskap för ute till havs är det totalt dött. Uppe över berget så kretsar det minst tre Ormvråkar och en Tornfalk.

Efter frukosten så åker vi till Ribeira da Janela för en dags fiske, vi kör upp med bilen så långt det går efter strömmen och tar sen och går uppöver strömmen. Ganska snart ser jag ytterligare tre Ormvråkar i dalen med dom även ett gäng Enfärgade seglare. När vi gått kanske 1,5 kilometer så krockar Michael en Regnbåge som är betydligt större än vad vi fått hittills på ön, den kämpar tappert och efter ett tag så landar han den vackra fisken och varsamt lossar han kroken och den simmar ut i strömmen igen. Den vägde uppskattningsvis ca 7-8 hekto. I fågelväg ser vi Forsärlor, Brandkronad kungsfågel och Kanariefåglar.

Vi åker sen in till Porto Moniz igen där vi handlar lite kvällsmat, vi köpte en skaldjurs mix som innehöll Räkor, Musslor och Bläckfisk bla. Utanför affären så sitter det en Tornfalk på fint video avstånd och det hörs Svarthätta mm.

Vi drar sen upp till rastplatsen mellan Sao Vicente och Encumeadapasset där vi tillagar mat över öppen eld och efter det givetvis kaffe.

I skymningen så hördes Koltrasten, Rödhaken och från bergen så jamade en Ormvråk.

### Fredag 10/1

Vi vaknar som vanligt vid 7 tiden och dimman ligger tät ser jag trots att det inte har börjat ljusnat än. Går upp kvart över åtta och packar i ordning bilen för att dra ner mot syd kusten och frukost vid lite varmare ställe än Encumeada passet.

Vi rullade ner och hittade ett skapligt ställe i Calheta där vi intog yoghurt och smörgås intill stranden som var tom på fågel.

Sen rullade vi längs sydkusten på jakt efter fågel, jag tyckte mig se en damm när vi passerade Lugar de Baxio mellan Ponta do Sol och Ribeira Brava så där stannade vi till.

När jag kliver ur bilen så ser jag direkt en liten vit häger som när jag tittar i handjagaren artbestäms till Kohäger och bakom vassen hörs det Sothöns. I och med motljuset så går vi runt den avsnörda havsviken och ställer oss på stenvallen som har gjort det till en alldeles utmärkt fågelokal. Därifrån ser vi Kohägern fint i medljuset och på den lilla ö som ligger i dammen går det hela 9ex Rörhöns och det går även en Drillsnäppa på ön.

I kanten av vassen räknar jag in 5ex Sothöns och det ses 14ex Roskarlar runt dammen. När vi går tillbaks till bilen så får jag några fina närbilder av Kohägern och i samma veva så skrämmer Michael upp en liten sångare som dyker ner i vassen innan den hinns artbestämmas.

Ovanför oss i branten så ser vi minst 20ex Enfärgade seglare. Den dammen är klart värt ett besök när man är på ön.

Sen drar vi in till Funchal för att göra den staden under resans gång. Fågellivet inne i staden var som sist men vi kunde inte hitta den Ringnäbbade måsen igen trots ihärdigt letande, i strandkanten ser vi bara 10ex Roskarlar och mängder av Gulphotade trutar. Inne i Sao Francisco parken hör jag en Svarthätta som senare hittas i toppen på en palm. I parkdammen så ligger det ett par Mandarinänder som är vingklippta och överallt så hörs det Kanariefåglar och Steglits.

Vi lämnar sen Funchal efter att ha besökt ett Web café där det läses en del e-post.

Färden går sen vidare upp till Camacha där vi inhandlar morgonens frukost och tittar på en av många Ormvråkar som jagar på ön.

Sen via Santa do Serra far vi till öns östligaste punkt Ponta do Sao Lourenco där vi i mörkret gör i ordning golfen för ännu en natt. Kvällen vid 22 tiden.

### Lördag 11/1

Vaknade som vanligt vid sju tiden, men vi ligger kvar tills det ljusnar strax före åtta då vi går upp och börjar med frukosten. Då hör jag ett ljud som jag hört förr nämligen Ljungpipare uppifrån heden ovanför bilen, så jag går en sväng och skrämmer upp tre stycken som flyger ett varv och går sen ner utom synhåll. Där ser jag även dom vanliga arterna Kanariepipplärka och Kanariefågel.

Lite längre in på halvön så står det en Silkeshäger vid den nybyggda marinan innanför piren. Sen far vi upp till den andra utsiktsplatsen på halvön, där en Tornfalk visar upp hur man kan stå still i luften i flera minuter med hjälp av dom uppvindar som blidas vid den branta kust där den hänger utan att ryttla. Vi går en runda där och kan njuta av både väder och fåglar, där det roligaste var några Sånglärkor, ett 50 tal Steglits och ca 75ex Hämpling. Jag behöver nog inte nämna vid det här laget att det kryllade av Kanariepipplärka och Kanariefåglar. Vi ser även ett par Ormvråkar jaga över heden.

Vi far sen vidare upp till Santa do Serra för att spana in den stora damm som ligger ovanför golfbanan. Den ligger på den höjd som man ser om man står på parkeringen till golfbanan och tittar mot Funchal. Där i vattnet så håller ett antal hundra Gulftode trutar på att bada av sig saltvattnet och runt dammen ser jag några Forsärlor och det kretsar både Ormvråk och Tornfalk i luftrummet. På den stenmur som kantar vägen upp till dammen så räknas det in hundratals ödlor av olika storlekar.

Bilen tar oss sen vidare efter nordkusten och i höjd med Portela ser vi två Tornfalkar. I Porto da Cruz stannar vi för en kaffe rast, två kaffe+ en whisky och två stadiga smörgåsar för blygsamma 6 Euro. I bäcken vid torget så håller det till en Forsärla och det hörs både Svarthätta och Kanariefåglar.

Nu börjar regnet tillta allt mer så vi rullar på mot nordväst, nästa stopp blir i Sao Jorge dalen där vi stannar till vid bron över ån med samma namn som dalen. Där ser vi minst fem Ormvråkar ligga och kretsar över den nedre delen av dalen tillsammans med två Tornfalkar. Vid Sao Vicente så handlar vi lite och bestämmer oss för att ta in på hotell ute vid Porto Moniz för att invänta bättre väder och vila upp oss en del. Vi tar in på Hotell Calhau för 35 Euro natten och bara utsikten från balkongen ut mot havet är värt varenda Euro. Det blåser en hel del och klockan har passerat 18 när jag sätter mig på balkongen för en knapp timmes havsfågelskådning. Omgående så kommer det en Atlantpetrell förbi mot öster på ganska nära håll och när sen mörkret sätter stopp för fortsatt skådande vid 18:45 så har jag räknat in fem Atlantpetreller.

Efter middag och kaffe så är det nu kvällen klockan 22 med fotbolls kanalen på tv i gång.

### Söndag 12/1

Det blåser hårt när vi vaknar vid sju tiden, ligger kvar tills kvart i åtta då jag tar på mig och går ut på balkongen för att skåda lite fram tills frukost. Ganska snart ser jag en ung tretåig mås som studeras noggrant för att utesluta en Tärnmås, men jag tyckte mig se antydning till ett w, sen kom det ytterligare två adulta Tretåiga måsar innan morgonens ända lira kom som var en Dvärg lira. Det landar 5ex Roskarlar på betongplatan till havsbassängerna och det flyger över en Sparvhök innan jag bryter för frukost och sen fiske.

Vi åker upp till Paul de Serra och Ribeiro Lajeado där vi fiskar i det minimala vattenståndet, vi får på en sträcka som är ca 350 meter 5-6 regnbågar var och ingen höll minimimåttet på 18cm. Fågellivet är som vanligt på den här platsen, 3-4 forsärlor, 10-15 Bofinkar och en del Kanariepiplärkor. Uppe på platån så håller några Gulftode trutar till i den starka vinden.

Vi steker kött och kokar pasta över öppen eld och på det kaffe.

När klockan närmar sig 16:30 så rullar vi ner mot Porto Moniz igen. Stannar till vid nedfarten till Rabacal där det ses en Tornfalk och Michael provar fisket i dammen. Halvvägs ner mot Porto Moniz ser vi en Ormvråk och ett par Forsärlor.

Vid 18:00 sätter jag mig på balkongen igen för att skåda tills det mörknar, omgående så kommer det två Mindre lira på närhåll och dom följs sen av en Atlantpetrell som även den kommer strax utanför bränningarna. Sen kommer det tre Dvärglira lite längre ut men ändå på fint håll och en Atlantpetrell till kommer samma väg.

Innan mörkret kom så hann det komma 4 obestämda Dvärg/Mindre lira som kom för långt ut för att artbestämmas.

### Måndag 13/1

Vaknar som vanligt vid sju tiden och drar oss en halvtimme innan jag går ut på balkongen igen tills frukost. Omgående så kommer en adult Tretåig mås i den friska vinden och på betongplatan till havsbassängen så håller tre Roskarlar till. Även efter frukosten så sitter jag en stund och vid 09:30 så kommer morgonens ända Mindre lira och det flög över två obestämda halvstora vadare utan ryggkil.

Vi packar ryggsäckarna med tält och nödvändiga saker och checkar ut på hotellet för färd upp till Rabacal, där vi lämnar bilen uppe på 1300 meters nivån i snöblandat regn. Vi hade tänkt fiska i Riberia Janelas övre del med en övernattning i tält nere i dalen någonstans. Som sagt så var vägen avstängd så det väntar nu en nedstigning på ca 550 höjd metrar innan vi når dalens botten.

Vid tusenmeters nivån ser vi orsaken till vägvastängningen, vägen hade rasat samman och hamnat på vägen 25 meter längre ner och blockerat den samma. När vi passerar Rabacal så börjar den värkliga nedstigningen med branta trappor. Nu har det även börjat spöregna så det gör det ännu halare på stigen. När vi når dalens botten så har vi varit ute och gått i drygt 1,5

timme och vad värre är så visar det sig att här uppe i Janela så finns det inget vatten i ån, det finns bara vatten i dom få höljar som är tillräckligt djupa så att dom kan behålla vattnet.

Fågellivet inskränker sig till Bofink, Brandkronad kungsfågel och en Tornfalk.

Vad göra när det inte går att fiska nedöver och regnet tilltar allt mer, jo vi bestämmer oss för att traska tillbaka till bilen som står ca 550 meter rakt ovanför våra huvuden just nu. Fyra timmar efter det att jag låste bilen så sätter jag nyckeln i den samma igen och vi är både blöta av svett och regn. På väg ner till Porto Moniz så stannar vi till vid dammen mellan Rabacal och Santa där det i dag ses 3ex Sädesärta och några Kanariefåglar. Sen vi far ner till vårt kära hotell igen och får samma rum som vi lämnade i morse nämligen nummer tre.

Efter lite person vård och upphängning av blöta kläder så sätter jag mig till rätta på balkongen för ännu en stunds havsfågelskådning. Klockan 16:40 kom den första Dvärg liran och strax efter ytterligare en. En kvart senare så kom det en betydligt större lira strax utanför den lilla ön Baxia do Moniz. Det visar sig vara en Gulnäbbad lira som kan följas hela vägen mot öster tills den tappas bort bakom ön Ilheu Mole. En ovanlig observation för att vara januari och det skulle visa sig att det var den ända jag ser på resan. Nere på betongplatan håller som vanligt tre Roskarlar till och plockar ätbart som spolats upp av vågorna.

Jag bryter upp vid 17:30 idag för att vi skulle gå att äta middag.

### Tisdag 14/1

Vi drar oss till strax efter åtta i dag, det värker en del i benen men jag går ut och sätter mig pliktskyldigt ute på balkongen för ca tjugo minuters spaning innan frukost.

Det drar förbi en Mindre lira under den tiden och nere på betongplatan så har Roskarlarna fått sällskap av en Drillsnäppa. Blåsten har avtagit en hel del så vi får se hur länge det drar liron härnäst.

Tornfalken håller som vanligt till vid affären i Porto Moniz när vi är där för att handla dagens middag.

Efter frukosten så åker vi till Janelas nedre del för att fiska i dag. När vi kommer till Janela så hittar jag fyra Gräsänder i mynningshöljan.

Vi kör så långt det går längs ån dvs ca femhundra meter innan jag parkerar bilen och vi packar våra tur säckar för en vandring längs denna vackra dalgång. Efter ca en timmes vandring uppströms så har vi kommit till det ställe där vi slutade fiska sist och lotten föll på mig att prova den första höljan. Jag fiskar med den metod som vi lärde oss på Nya Zeeland, nämligen en torrfluga först och sen en halvmeters tafs följt av en liten tung nymf.

I andra eller tredje kastet så försvinner torrflugan som även fungerar som flöte, jag gör ett bestämt mothugg och känner fast fisk denna är betydligt större än dom små fiskar vi fått tidigare. Snart visar en knallröd regnbågshanne upp sig framför mig i vattnet och jag strandar den lugnt och sen efter fotografering så släpper jag tillbaka den som uppskattningsvis vägde ca 7hg.

Vi fortsätter en bit till innan vi hittar en bra plats för matlagning och kaffe eld.

Fågellivet är som vanligt totalt ser jag 6ex Forsärta, 1ex Ormvråk, ser och hör Brandkronad kungsfågel och en del Bofinkar.

Maten idag bestod av spagetti och en utsökt köttfärsås med paprika och vitlök.

Klockan 17:30 så vänder vi tillbaka mot bilen och när vi når den så är klockan 18:25 och det mörknar snabbt nu, så när vi kommer till hotellet så är det redan mörkt.

### Onsdag 15/1

Jag sätter mig på balkongen strax före åtta och tittar nu ut över ett helt lugnt hav. Men på långt håll får jag syn på två Havssulor som drar mot nordost.

När vi sitter och äter frukost så får Michael syn på en fågel som flyger över havsbassängen och rent reflex mässigt säger jag Småspov, men för att vara säker så gick jag till rummet och kollade. Den gick nämligen ner på klipporna utanför, när jag får in den i tuben så visar det sig att det var en Småspov, skönt att den siluetten sitter i ryggmärgen i alla fall.

Efter frukosten så sitter jag fram till 11:00. På den tiden så passerar åtta Havssulor till på samma kurs som dom två tidigare. Även två obestämda Dvärg/Mindre lira passerar för långt ut för att kunna artbestämmas (dags att investera i ett zoom okular).

Sen ser jag någonting på ca 3-4 kilometers håll som jag sett tidigare på Nya Zeeland, nämligen utblås från en val. Jag ropar på Michael så även han får se den.

Vi ser den i 5-10 minuter innan den dök och visade upp i stort sett hela kroppen. Den dök mycket smidigare än dom Kaskelotter som jag sett på Nya Zeeland och jag tyckte mig se ljusa eller vita partier på valen när den dök men den var i samma storlek som dom. Resans bästa observation så här långt, tyvärr får den gå obestämd tills vidare.

Mitt på dagen så går vi en sväng i byn och vid campingplatsen så hittar jag en hane Svart röstjärt bland alla Svarthättor, Rödhakar och mängder av kanariefåglar.

Vid havsbassängen som ligger på andra sidan byn ser vi 10-12ex Roskarlar som njuts på bara 5-6 meters håll och kan fotograferas i perfekt ljus och miljö. Även vid den lilla fiske hamnen så håller tre närgångna Roskarlar till.

Eftermiddagen är stendöd ute på havet och det blir en lugn kväll.

#### Torsdag 16/1

Vi vaknar som vanligt vid sju tiden och konstaterar att det är helt vindstilla ute. Frukost som vanligt 08:30 och vi lämnar sen hotellet efter fem dagar för färd öster ut längs nordkusten.

Vi gör täta stopp efter vägen och lyssnar på fågel, vid Sexial sjunger det Rödhake, Bofink, Svarthättor och det ses två Forsärlor. Samma resultat görs på alla stopp innan vi kommer till bron över Sao Jorge där vi ser dom fem Ormvråkarna igen. Nu hade dom sällskap av två Tornfalkar och en sjungande Rödhake (vad annars).

Vi kör upp den smala vägen till Ilha som ligger på en klippa över Sao Jorge dalen. Där kan jag räkna in fler Rödhakar, Svarthättor och mängder av Kanariefåglar. Tornfalkar ligger och kretsar över byn tillsammans med en Ormvråk och två Sparvhökar ses inne i byn. Längre upp i Sao Jorge dalen ser vi hela 6ex Madeira duvor varav en sittande på ca femtio meters håll, den hördes även spela. I strömmen ser jag Forsärla och jag hör Brandkronad kungsfågel.

Sen åker vi ner till Santana och handlar middag och åker sen upp till Pico das Pedras på 1300 meters höjd.

Jag tillagar en utmärkt pasta med köttfärssås och till det så delar vi på en flaska vitt vin. Sen kokar jag kaffe och tittar på Bofinkar, Forsärlor, Koltrastar och en Rödhake som sjunger ovanför våra huvuden.

Vid 19 tiden så har jag diskat och sitter i skenet av campinglycktan och skriver dagboken. Tidigt i morgon så ska vi göra ett topp besök på Madeiras högsta topp Pico Ruivo på 1862 meters höjd. Vi ska utgå ifrån Acada do Texiera som ligger på 1580 meters höjd och ca fyra kilometer ifrån där vi nu sitter i månskenet.

Vi ska nu göra i ordning "hotell golf" för ännu en natt och klockan visar 20:00.

#### Freitag 17/1

Vi vaknar av klockan när den ringer vid sex, så vi packar bort hotellet och gör i ordning bilen till det den är gjord för. Vi åker den lilla bit upp till bommen som ska öppnas vid sju och väntar in vakten som inte kommer fören kvart över, typiskt när vi nu ville komma upp på toppen innan solen dyker upp. Innan vakten kom så hann både Koltrast och Rödhake börja sjunga.

Halv åtta så nådde vi parkeringen vid Arcada do Texiera, vi packade ner frukosten och påbörjade vandringen mot toppen som fortfarande låg i mörker.

Vi hade hoppats på nå toppen innan dom första solstrålarna träffade bergen, men när vi hade ca 20 minuter kvar till toppen så steg solen över horisonten. Det blev ett sagolikt ljus när solen färgade bergen brunröda och kameran fick jobba under en kort tid.

I höjd med topp stugan som ligger just under toppen så hörs två Glasögonsångare och det sjunger både Rödhake, Koltrast och Brandkronad kungsfågel.

Uppe på toppen såg vi i stort sett hela ön samt alla dom öar som finns runt Madeira.

Vi stannade där uppe i en timme och njöt av det fina vädret, det fläktar bara en aning och på marken finns det lite gammal snö kvar i nordsluttningarna.

Under frukosten så hade vi sällskap av en nästan tam Bofinks hane som sprang runt benen på oss och det fanns även två Brandkronade kungsfåglar runt toppröset.

När vi sen når bilen så är klockan 10:30 och vi rullar ner mot Santana igen för inhandling av kvällsmat och nästa dags frukost.

Det bär sen av upp till Ilha där vi intar kaffe och smörgås på den lokala baren, utanför så sjunger Svarthätta, Kanariefåglar, Rödhake och koltrast. Vi åker ner den smala väg som tar oss ner till Ribeiro Sao Jorge uppströms byn och packar än en gång ryggsäckarna med kvällens mat och kaffe.

Ett par Ormvråkar och en Tornfalk ligger ovanför dalen och letar termik och ifrån buskarna hörs Svarthättans explosiva varningsläte. Vi får en del regnbågar mest smått men dom är smällfeta och blanka.

Vid lägerplatsen ca två kilometer uppströms så håller en Forsärla till runt den stora hölja som finns och det hörs både Bofink och Brandkronad kungsfågel. Strax uppströms lägerplatsen så flyger det över en Madeira duva och det ses en Forsärla till.

Kvällens mat bestod av ris och wokad havsmix ( räkor, musslor, bläckfisk, ostron och krabba). När sen maten och kaffet hade njutits så började det mörkna fort, så vi vandrade tillbaks mot bilen och väl där så beslutar vi oss för en kvälls körning till Sao Vicente.

Vägen dit är smal och krokig men ca femtio minuter senare så sitter vi på en bar och dricker kaffe och till det en choklad munk.

Vi åker sen till en rastplats utanför byn Sexial och gör i ordning hotell golf för en natt till på Madeira.

### Lördag 18/1

Som vanligt så vaknar vi före klockan och i dag hänger det tunga moln över ön men det är fortfarande uppehåll.

En Rödhake sjunger i branten ovanför, två Tornfalkar och några Enfärgade seglare håller till längs bergssidan.

Vi röjer hotellet och rullar mot Ribera Brava. När vi kommer ut ur den långa tunneln som skiljer nord sidan och syd sidan åt så strilar regnet ner. Men precis vid kusten så har det inte börjat ännu så vi tar ett frukost stopp i byn innan vi fortsätter till dammen i Lugar de Baxio.

Vi traskar ut på stenvallen och kan konstatera att Kohägern är kvar. Nu har antalet Rörhöns vuxit till 15ex och Sothönsen är 12ex. Av Roskarlar sågs det 7ex men vi hittar vare sig den mystiska sångaren eller Drillsnäppan som sågs senast.

Lagom till att vi hade sett ett antal Enfärgade seglare uppe på världens näst högsta havs klippa Cabo Girao, så började regnet även vid kusten.

Inne i Funchal så ser vi en Silkeshäger och 7-8ex Roskarlar längs strandpromenaden och den ända plats på ön som håller Skratmås värkar vara hamnen.

Sen åker vi tillbaks till Ribeira Brava och tar in på hotell Brava Mar som ligger inom rimligt avstånd till färjan som ska ta oss till Porto Santo i morgon klockan 08:00.

På kvällen tittar vi på fotboll mellan Maritimo (Madeira) och Benfica som slutar med seger för Benfica med 1-2. Kvällen vid 23 tiden.

### Söndag 19/1

Klockan ringer vid 06:00 och jag är på benen strax innan. När sen klockan är 06:35 så sitter vi i bilen mot Funchals hamn, där vi kliver på båten 07:30 ca.

Det är i stort sett vindstilla och inte ett moln i sikte så överfarten blir helt fågelfri förutom några Gulftotade trutar runt Ponta do Sao Lourenco. Efter tre timmar på båten så kliver vi i land på Porto Santo och tar en taxi in till samhället Vila Baleria. Vi blir avsläppta vid torget och genast hör jag något som jag tar som Gråsparv, men sen slog det mig att kunde vara Spansk sparv och mycket riktigt så hittar vi dom direkt sittandes uppe i en palm. Vi tar sen en kort promenad ut till stembryggan där det ser fågeltomt ut, men sen hittar jag ett gäng Sandlöpars som var 7ex till antalet. I träd och buskar så sjunger Svarthätta, Kanariefåglar, Spansk sparv och några Hämplingar.

Tar en titt på kartan för att kolla var den närmsta dammen ligger och vandrar sen upp till Tanque där dammen ligger intill flygplatsen. Vi ställer oss på dammvallen och ser genast en Silkeshäger.

Jag dammsuger strandkanten på fågel och tycker att det gav resultat, ser nämligen 4ex Enkelbeckasiner, 1ex Drillsnäppa, 7ex Rörhöns och en ung Sothöna. Jag tubar även markerna intill och hittar två Härfåglar och ytterligare två Silkeshägrar.

Vi går sen ner samma väg som vi gick upp och ser Forsärla i bäcken och ovanför oss så ses det både Ormvråk, Tornfalk och Enfärgade seglare.

Vi tar sen in på hotell Praia Dourada som ligger i ut kanten av samhäll på vägen upp mot dammen.

Eter lite vila så ger vi oss ut igen och traskar bort mot Ponta, vid campingplatsen ser vi en härfågel och i fröställningar längs vägen så sitter det Hämpling och Steglits. Ytterligare två Härfåglar ses och vid ett stort bygge så håller ca 50ex Enfärgade seglare till. När vi efter ett par



timmar kommer tillbaks till samhället så går jag ner till bryggan igen för att se om det har kommit något nytt, men kan konstatera att det bara var Sandlöparna som var på plats nu 10ex. Klockan rinner i väg så jag lägger på ett kol och traskar än en gång upp till dammen vid Tanque och när jag kommer dit i skymningen så tar Silkeshägern till vingarna och flyger ner längs bäcken.

Ljuset är nu så taskigt att det var svårt att se något men Drillsnäppan och 10ex Rörhöns räknar jag in. När klockan är 19:30 så kommer jag tillbaks till hotellet och vi går ner till torget för en kvällsfika.

### Måndag 20/1

Vi går upp och äter frukost strax efter åtta. Jag tar sen tuben och vandrar upp till dammen för ett morgon spanande. På vägen upp dit så ser jag Forsärla och två Silkeshägrar i bäcken, och i buskarna så kryllar det av Svarthätta, Spansk sparv och med enstaka Kanariefåglar som extra krydda. När jag sen kommer upp till dammen så ses det ytterligare två Silkeshägrar och två av Enkelbeckasinerna ses. Rörhönsen och den unga Sothönan var även dom kvar. I luften ses flera Tornfalkar och på vägen ner igen så hittar jag en Sädesärla i bäcken.

Jag tar en snabb dusch och sen vi checkat ut på hotellet så går vi ner på stranden för att se om det finns något av intresse, men vi ser bara tre av Sandlöparna.

Vi går upp och tar en taxi bort till Ponta där den andra dammen ska ligga ovanför byn. Den var nästan tom på vatten och givetvis inga fåglar vid den, men på heden ovanför så tubtrålar jag in en Rödhöna som står på en stenmur (dagens fågel alla kategorier) och det sitter en Tornfalk på en annan mur och spanar efter ödlor. Framför Tornfalken i gräset så ser vi en Härfågel leta mat med sin kraftiga näbb.

Vi går upp längs en gammal väg som går runt berget Pico de Ana Ferreira. Här uppe så sjunger Kanariepiplärka, kanariefågel, Hämpling och i en torr buske så sitter en Glasögonsångare och varnar med sitt härliga läte.

Vid den tredje dammen som ligger längst upp i byn Lapeiras (där för övrigt vägen runt berget kommer ner) så ser vi enbart två Rörhöns. Nere vid stora vägen igen så sitter över hundra Steglits i ett ruderat fält tillsammans med ett antal Spanska sparvar.

Vi går ner längs stranden och jag som i vanliga fall är en badkruka får för mig att bada i Atlanten så det byts om och man kastar sig i vattnet som inte var så kallt som jag trodde, runt en 17-19 grader kanske.

Inne i byn så ses den sjunde Härfågeln innan vi tar taxin bort till färjan igen som ska ta oss över ett betydligt blåsigare hav än det var i går.

Det blåser en hel del på överfarten men inte en fågel i sikte, men ca en halvtimme innan det mörknade så kommer det 15-20ex av tumlare eller något liknande och ses i ca fem minuter på femtio meters håll ungefär. Kliver i land på madeira igen klockan 20:00 och tar bilen till Sexial igen för ännu en natt i hotell golf.

### Tisdag 21/1

När vi vaknar på morgonen så har natten nästan varit tropisk och det regnar lite så det har inte gått att haft fönstret öppet under natten. Rödhaken satt på samma gren som sist och sjöng och dom två Tornfalkarna jagar i branten nedanför oss ute över öppet hav och dom Enfärgade seglarna höll till högt uppe över bergskanten.

Packar bilen igen för att börja den sista veckan på ön. Vi stannar till inne i Sexial för morgon kaffe och en stadig smörgås med äggröra och tomat.

Regnet och blåsten tilltar allt mer och vi rullar vidare mot Porto Moniz där vi sitter i bilen och funderar i spöregnet vad vi ska göra. Det slutar med att vi tar in på vårt vanliga hotell Calhau igen.

Jag tar på mig regnkläderna och går ut på balkongen för att se om det är någon fågel hemma över havet en sån här bister dag.

Det blåser hårt från nordväst och vågorna är dryga tio meter höga, regnet piskar en i ansiktet så man har inte bättre sikt än 100-150 meter när det är som värst.

När jag suttit där ute dryga timmen så ger jag upp då det inte hade setts en enda fågel och jag går in sjöblöt och tar en dusch.

På eftermiddagen så slutade regnet men vinden ökade i styrka så jag parkerar mig i stolen på balkongen igen för flera timmars skådande.

Vågorna har ökat i storlek och är nu ca 12 meter och där dom bryter mot havsbassängerna så är dom upp mot 18 meter höga. Vågorna slår in mot hotellet så kraftigt att jag som sitter 8-10 meter över havs nivån blir blöt.

Jag försöker att hitta en korridor där inte vågorna stör tubspaningen för mycket, men ändå försvinner havet i en vit vägg i mellan åt.

Första timmen vid 15:30 så kommer en Dvärglira när i vitskummet, nästan ända inne över havsbassängen kom den. Sen dröjde det tills 18:00 innan jag upptäcker tre Dvärglira till (hur många jag missade är svårt att säga) och kort där efter så kom en obestämd Dvärg/Mindre lira som försvinner lika fort som den upptäcktes. En kvart senare kom en Mindre lira strax utanför bassängerna som kunde följas rekord länge för att vara idag ca 15 sekunder. Jag ger sen upp vid 18:30 när vinden friskar i ytterligare en del.

Kvällen vid 22 tiden då vinden har vridit mot väst så att vågorna inte slår in så mycket som under dagen.

### Onsdag 22/1

Vaknar som vanligt före klockan men drar oss till åtta tiden då jag bänkar mig på balkongen fram tills frukosten, men det ses ingenting varken före eller efter densamma.

På dagen så tar vi en tur till Janela för lite fiske. När vi gick uppströms så var det djupaste vadet upptill låren ungefär. Men Michael hade satt ut en pinne i strömmen där vi fikade och när vi kom tillbaka så såg vi att strömmen hade ökat ca tio centimeter, så nu vart det bråttom nedöver om det inte ska sluta illa. När vi ska passera det sista vadet så hade vattnet ökat så pass att vattnet gick mig upp till midjan med ett bad som följd.

När vi tagit oss över levandes så började vi att göra upp eld för matlagningen, medan jag lagar maten så ökar Janela ytterligare ca 30 centimeter så lite tur hade vi som vände i tid.

Över dalen ser jag Enfärgade seglare och längs den nu brun färgade ån ses ett par Forsärla.

När vi sen kommer till bilen så går det att vrida ur oss en hel del vatten.

Efter lite person vård på hotellrummet sätter jag mig åter på den nu kända balkongen vid 17 tiden. Den första liran kommer omgående och är en Mindre lira och följs sen av ytterligare en Mindre lira tio minuter senare. Sen dröjer det till 18:05 när en Dvärg lira kommer och kort där efter kommer det en lira som inte hinns artas innan den försvinner. Jag ger sen upp vid 18:30 när regnet gör sikten sämre igen.

### Torsdag 23/1

Från frukostbordet ses idag En Småspov och ett antal Roskarlar som plockar föda på betongplattan till havsbassängerna.

Vi bryter sen upp från Porto Moniz och rullar upp mot Paul de Serra. Stannar till som vanligt vid dammen mellan Santa och Rabacal där vi i dag räknar in 5ex Sädesärlor, några Forsärlor och ett gäng Kanariefåglar. Nästa stopp görs vid nedfarten till Praseres där vi hittar Enfärgade seglare och en överflygande Sparvhök.

När vi sen närmar oss platån så har vi molnen under oss i dalgångarna och det är helt vindstilla ute. Vi stannar vid Ribeiro Alecrim för att fiska och njuta av det ovanligt vackra vädret på den här höjden. I trädplanteringen ses som vanligt Koltrastar och en Forsärla håller till strax nedströms bron.

Vi fiskar oss ca femhundra meter nedströms och tar sen en kafferast som givetvis kokas över öppen eld, till det så äts det piroger. Vid lägerelden så sjunger Rödhake och ett par Bofinkar hörs från buskarna en bit bort.

Jag hör sen någonting och tittar upp och får se en överflygande Ljungpipare som drar ner längs Ribeira de Lajeado. Där levadan från Lajeado rinner ner i Alecrim så viker jag av och följer levadan uppströms och går en runda bland dom (ene buskar) som växer i området. Ganska snart så skrämmer jag upp en Glasögonsångare som försvinner ner i en buske innan jag skrämmer upp den på nytt då den försvinner för gott. Där hör jag även Koltrast och Kanariepiplärkor.

När vi sen lagar mat över öppen eld så har vi minst en Brandkronad kungsfågel i busken bakom oss.

Klockan har passerat 17:30 när vi traskar upp till bilen igen och rullar sakta fram över platån och njuter av det vackra ljuset nu på kvällen. Jag stannar på flera ställen för att lyssna efter fågel. Men det vi hör är mängder av Rödhakar och Koltrastar där det finns trädsamlingar, bland annat vid Bica da Cana. Där har vi även en Ormvråk som sitter på en stor sten i kvällsljuset.

Sitter nu nere i Sao Vicente för kvällsfika och klockan är 20:00. Sen ska vi rulla vidare mot Sao Jorge under kvällen.

### Freitag 24/1

Vi vaknar upp vid mynningen av Sao Jorge till tonerna av Både Rödhake och Koltrastar runt sju tiden. Under frukosten så hittar vi ett Gräsands par som håller till i strömmen tillsammans med några Forsärlor och en Sadesärila. Lite senare på morgonen så börjar dom första Ormvråkarna kretsa över dalen och en Tornfalk gör dom sällskap. Från buskarna hörs bland annat Svarthätta och Kanariefåglar.

Vi rullar upp till Ilha och vidare ner till Sao Jorge dalen igen men uppströms byn. Över dalen ser vi ytterligare tre Ormvråkar och en Tornfalk. Packar min lilla ryggsäck med mat och går sen uppöver strömmen.

Under dagen ses minst 6ex Ormvråkar och 8ex Madeira duvor med en flock om 5ex som mest. Längs den branta strömmen som ibland rinner mellan lodräta bergsväggar ser jag minst 4ex Forsärla och det sjunger Brandkronade kungsfåglar ifrån buskar och träd ovanför våra huvuden.

Vi var tillbaka vid bilen klockan 19:00 och mörkret hade lagt sig över dalen. Rullar sen via Santana till Ponta da Cruz där vi just nu sitter och dricker kaffe med en Bananasplitt till det. Kvällen vid 22 tiden och vi ligger i bilen i höjd med Portela.

### Lördag 25/1

Vi vaknar upp som vanligt vid 07:30 i den nu inliggda golfen, platsen är Portela och utanför så sjunger Rödhake och Koltrast även det som vanligt. Vi röjer undan och far sen upp mot Posio och stannar vid ett ställe innan Posio där det ser ut som om dom samlar in får och intar en frukost i den kyliga blåsten. Där sjunger ja vad tror ni???????

Ser även ca 500ex Gulfotade trutar som kretsar runt vad vi tror är Madeiras sopptipp. Sen styr jag bilen ner mot Monte och parkerar på torget, genast när vi kliver ur bilen så hörs Kanariefåglar och Steglits från träden. Går sen upp och förbi den nybyggda bergbanan och hamnar vid en dalgång där vi ser 2ex Tornfalk och 3ex Ormvråkar.

Vi tittar på kartan vart vi ska styra bilen och beslutar oss för sydkusten bortom Ribeira Brava, för det är den ända sträcka som vi inte har besökt än. Snabbt tar vi oss ner på motorvägen och nästan lika kvickt så står vi vid den lilla avsnörda havsvik i Lugar de Baxio där det setts en del intressant under resan. Nu kunde jag inte hitta Kohägern men fåglar som var kvar är Drillsnäppan som skickligt fångar spyflugor på den lilla ön. Där landar efter ett tag hela 14ex Roskarlar och i kanten på vassen räknar jag in hela 19ex Rörhöns (nytt rese rekord). Två av dom adulta fåglarna var märkta med en röd ring på höger ben. Sothönsen räknas även dom och i dag får jag det till 8ex, inte lika många som sist men dom fanns säkert i vassen.

Vi rullar på och när vi kommer till Praseres så har vi sett 8ex Tornfalkar efter vägen och 4ex Ormvråkar. I Praseres tar vi en varsin Coral. Stannar till vid Ponta do Pargo och svänger ner till fyren som står ca 200 meter över havsnivån, helt värdelöst att skåda ifrån så vi går en runda ovanför den och får en kanon observation på en hane Glasögonsångare som sitter i dom låga buskar som finns. Den får sen sällskap av en hona Svarthätta. Runt området så ser vi Tornfalkar, Kanariepiplärkor, Kanariefåglar och Steglits.

När vi kommer tillbaka till bilen så är klockan 16:00 och det friskar ifrån ost sektorn nu, så det började gro i mig att vi far till Porto Moniz igen och tar in på vårt kära hotell Calhau.

Klockan närmar sig 17:00 när jag sätter mig på balkongen igen, och vilken start på kvällen det blev innan tio minuter har gått så har det passerat 4ex Mindre lira och 7ex Dvärg lira. Strax efter kom det en udda lira, i och med att jag bara sett Grålira på Nya Zeeland så tog det ett tag innan den artades. Sen rullar det på med både Dvärg och Mindre lira tills klockan är 18:25 då det dör fullständigt. Under den sista halvtimmen som det var ljust så kom det en Tretåig mås och en Småspov. Sammanlagt idag kom det 33ex Dvärglira, 10ex Mindre lira, en Grålira, en obestämd Dvärg/Mindrelira och en Tretåig mås.

Tidigare under kvällen när jag skådar ut över havet så får jag se något på ca 3-4 kilometers håll som jag först tog för en tät flock måsar lågt över vattnet, men sen ser jag att det är hoppande fisk i storlek 50-80 centimeter och dom är ca 100-150ex. Dom ses under ca två minuter och är troligtvis någon av dom mindre Tuna arterna.

## Söndag 26/1

Den sista hela dagen på Madeira börjar på balkongen efter frukosten och det friskar ifrån ost även i dag. Jag sitter en halvtimme och på den tiden så hinner det passera två Dvärgliror och en Småspov. Det är troligtvis samma individ som jag har sett dom senaste dagarna.

Nere på betongplatan så går det 5ex Roskarlar i dag.

Jag tänker satsa på eftermiddagen i stället så jag bryter och vi åker upp mot Paul de Serra för sista gången den här resan. Vi stannar som vanligt vid dammen mellan Santa och Rabacal där det idag ses 3ex Sädesärta och ett gäng Kanariefåglar.

Dagen bedrivs vid Alecrim där Michael fiskar och jag vandrar en del. Av fåglar ses det ett gäng Enfärgade seglare över Rabacal och mängder av Kanariepiplärkor som springer framför en där man går.

När Michael kommer tillbaks lagom till att maten är färdig så kan han rapportera en fiskande Gråhäger i bäcken. På väg till bilen igen så hör jag en Glasögonsångare i ett buskage så jag stannar en stund utan att få se den trots att den varnar flitigt med sin hårda kulspruta.

Jag sätter mig för sista gången på balkongen när klockan hade passerat 17:10 och efter en minut så hade jag räknat in tre Dvärgliror och en Mindre lira, det lovade gott för resten av kvällen.

Sen tog det en kvart innan det kom en adult Tretåig mås som flög mot öster som alla andra fåglar också gjorde under dom två sista kvällarna.

När jag sen får in en halv stor mås med mörkt huvud så passerar det hela tio lror i en flock där hälften fick gå obestämda. Jag gick tillbaks till måsen och samtidigt som jag tittar på den i tuben så granskar jag även Fågelguiden. När jag har den på ca 600 meters håll så kan jag se detta, måsen hade mörkt huvud och den var trefärgad på ovansidan med svart längst fram på vingen och vit övergump med tydligt svart ändband på stjärten. Den hade också en tydlig mörk halv måne på vingens ovansida. Den flög likt en Skratmåsa samtidigt som den ibland gick över i häftig Stormfågel flykt. Med detta så kunde jag konstatera att jag just sett min första Tärnmås, en ungfågel i första vinterdräkt.

Men det var inte slut än det rullade på med lror och ibland kommer det 4-6ex tillsammans så några får gå som obestämda. När dom sista hade passerat precis som igår vid 18:25 hade jag upplevt min bästa havsfågel skådning hittills i Europa.

Jag räknade in 29ex Dvärglror, 18ex Mindre lira, 11ex obestämda Dvärg/Mindre lira, 1ex Tärnmås, 1ex Tretåig mås och en Småspov, inte illa för att vara i januari.

Tärnmåsen blev resans 52 art på resans elfte timme och nu väntar bara morgon dagens bilkörning till flygplatsen.

Vid 19 tiden så går vi ner och tar oss ett sista dopp i havsbassängen och låg i vattnet ungefär i en halvtimme innan vi går upp.

## Fredag 27/1

Vi lämnar Porto Moniz vid 9:30 och rullar mot Sao Vicente och vidare genom tunneln som förde oss vidare till Funchal där det inhandlades lite blom lökar och andra växter. Vid 12 tiden så lämnar vi tillbaks bilen efter 141 mil under dom här tre veckorna (hur man nu kan köra så långt på en liten ö). Vi landar på Arlanda klockan 20:15 och jag är hemma i Vingåker igen klockan 01:30 efter att nästan krockat med en Varg i höjd med Hökärrs såg i Näshulta.

### **Priser:**

**Hotell Calhau i Porto Moniz tog 35 Euro för ett dubbelrum.**

**Hotell Brava Mar i Ribeira Brava tog 45 Euro för dubbelrummet.**

**Hotell Praia Dourada på Porto Santo tog 48 Euro för dubbelrummet.**

**Färjan över till Porto Santo kostade 45 Euro men om man som vi var borta över natten så kostade det 35 Euro.**

# Artlista Madeira

Gulnäbbad lira: 1ex Porto Moniz den 13/1

Atlantpetrell: 8ex Porto Moniz fördelat på tre observations dagar Porto Moniz

Dvärglira: Bästa dag den 25/1 med 33ex Porto Moniz

Mindre lira: Bästa dag den 26/1 med 18ex Porto Moniz

Grålira: 1ex den 25/1 Porto Moniz

Havssula: 10ex den 15/1 Porto Moniz

Kohäger: 1ex vid två observations dagar i Lugar de Baxio

Silkeshäger: 1ex Machico, 1ex Ponta do Sao Lourenco, 1ex Funchal och 3-4ex Porto Santo

Gråhäger: 1ex Machico, 2ex Ribeiro Frio, 1ex Ribeira Alecrim och Lajeado.

Gräsand: 4ex Ribeira Janela, 2ex Ribeira Sao Jorge

Ormvråk: Allmän

Sparvhök: Totalt ses 6ex

Tornfalk: Allmän

Rödhöna: 1ex Porto Santo

Rörhöna: Största ansamlingen 19ex i Lugar de Baxio

Sothöna: Största ansamlingen 12ex i Lugar de Baxio

Ljungpipare: 3ex Ponta do Sao Lourenco, 1ex Paul de Serra

Sandlöpare: 10ex Porto Santo

Roskarl: Allmän vid kusten

Drillsnäppa: 1ex Lugar de Baxio, 1-3ex Porto Moniz, 1ex Porto Santo

Storspov: 1ex Sao Vicente

Småspov: 1ex troligen samma individ som ses under flera dagar i Porto Moniz

Enkelbeckasin: 4ex Porto Santo

Skrattmå: Ses bara i Funchals hamn med flera ex

Ringnäbbad må: 1ex i Funchals hamn den 6/1 (en 3k fågel i andra vinterdräkt)

Gulfotad trut: Talrik

Silltrut: Ses i Funchals hamn med 3ex

Tretåig må: 6ex Porto Moniz

**Tärnmås:** 1ex Porto Moniz (en 2k fågel)

**Kentsk tärna:** 3ex Porto Moniz den 8/1

**Klippduva:** Rätt teckning ses på flera ställen

**Tamduva:** Talrik

**Madeira duva:** 3-4ex Ribeiro Frio och som mest 8ex i Sao Jorge dalen

**Enfärgade seglare:** Ses med flera flockar över ön och allmän på Porto Santo

**Härfågel:** 7ex Porto Santo

**Sånglärka:** 3-5ex Ponta de Sao Lourenco

**Kanariepiplärka:** Allmän i rätt biotop

**Sädesärta:** Ses på tre lokaler med som mest 8ex vid dammen mellan Santa och Rabacal

**Forsärta:** Allmän vid bäckarna

**Rödhake:** Talrik

**Svart rödstjärt:** 1ex en hane Porto Moniz

**Rödvingetrast:** 1ex Encumeada passet

**Koltrast:** Talrik

**Svarthätta:** Talrik

**Glasögonsångare:** 1-3ex Ribeiro Alecrim, 2ex Pico Ruivo, 1ex Porto Santo

**Gransångare:** 1ex vid bergbane stationen i Funchal

**Brandkronad kungsfågel:** allmän av rasen Madeirensis

**Spansk sparv:** Talrik på Porto Santo

**Bofink:** Talrik av rasen Madeirensis

**Hämpling:** Största flock om ca 60ex Ponta de Sao Lourenco

**Steglits:** Allmän på syd sidan av ön och på Porto Santo

**Kanariesiska:** Talrik

**Andra observationer:** En val utanför Porto Moniz den 15/1 (eventuellt Kaskelott val)

En stor flock med någon av arterna Tuna utanför Porto Moniz den 25/1

En flock om 15-20ex Tumlare eller Delfiner på överfärden Mellan Porto Santo och Funchal