



Sveriges enda sydnäktergal under 2006, samtidigt den senaste på året någonsin.
Foto: Vilhelm Fagerström



Det var ont om folk på udden, så stationschefen Andreas Eriksson hade bara sin personal, Per Osterman och Gabriel Norrevik, att visa upp den för.
Foto: Vilhelm Fagerström

Sent skulle sydnäktergalen vakna

Den 9 november fick Aron Edman syn på en sydnäktergal (*Luscinia megarhynchos*) i en rishög inne i stationsträdgården nere vid Ottenby. Fågeln var sedan försvunnen ett tag, men kunde återupptäckas och senare fångas.

Sveriges första fynd genom tiderna av sydnäktergal i november var ett faktum. Fågeln var i fin form och hade en femma i fett.

Nere på udden fanns i princip bara stationspersonalen på plats, så det var inte många som flockades vid staketet för att få se fågeln innan den släpptes.

Men det fanns faktiskt fler sällsynheter som lockade på udden den här förmiddagen. Och kontrasten var stor – eller vad sägs om kombinationen sydnäktergal och alkekung!?

Sydnäktergalsfyndet i november är det senaste på året genom tiderna – tidigare var det senaste höstfyndet från den 18 oktober 1964, också det en fågel som fångades vid Ottenby.

Fjölårets novemberfynd blev faktiskt den enda obsen av arten i landet

Sydnäktergalsfyndens fördelning över året

jan	–	jul	4
feb	–	aug	–
mar	–	sep	1
apr	4	okt	1
maj	39	nov	1
jun	15	dec	–

på hela 2006. Under 2000-talet är det endast de två första åren som sydnäktergal inte påträffades alls i

Blekt med seglare

Hampus Lejon hade inte varit på Ut-längan förut och bestämde sig för att åka ut och kolla hur det såg ut. Han kom ut med båten fram på förmiddagen. Efter att ha skådat ett par timmar började han dra sig tillbaka mot Stenshamn.

– I ögonvrån fick jag se en seglare dra förbi bakom mig, berättar Hampus.

– Redan med blotta ögonen tyckte jag att den såg bra ut för blekt tornseglare (*Apus pallidus*), så jag slet upp kameran direkt.

Hampus lyckades också få in seglaren i kameran och kunde filma den en stund innan den drog iväg. Efter en stund hade Hampus fått tag på Lars-Gunnar Lundquist, som traditionsenligt befann sig på ön. De letade tillsammans efter seglaren resten av eftermiddagen, men gick bet. – CORELL



Redan med blotta ögat tyckte Hampus att seglaren såg bra ut, så han slet genast upp kameran.
Foto: Hampus Lejon



En klyka drevs in till Klippan i Göteborg och slog nästan följe med den övervintrande svart-huvade måsen.
Foto: Leif Jonasson

Havsfågel på torra land

Det blev bra drag på västkusten under inledningen av året. Kraftiga oväder drog in över land och tryckte med sig en hel del havsfåglar. Det mest sällsynta på denna front under perioden var en stormsvala (*Hydrobates pelagicus*) som Kristian Ståhl upptäckte strax efter klockan åtta den 13 januari utanför Hovs hallar och som endast hann ses av ett par andra skådare.

Annars var det väl att en del havsfåglar blåste in över land som avvek från det vanliga. I Västergötland kraschade en klyka (*Oceanodroma leucorhoa*) i ett cykelstall i Kinnarp den 11 januari. Fågeln togs om hand av Åke Abrahamsson som såg till att den fick transport ut till kusten igen. Klykor sågs också i Vättern utanför Hästholmens hamn, Östergötland, den 15 januari av Herman Drotz och Oskar Persson. I Västergötland upptäckte Kent Kristenson en klyka i Hullsjön den 21 samma månad. Fågeln låg mest på vattnet och flög endast några korta turer i snöovädrat.



Inbläst.
Foto: Leif Jonasson

På Store Mosse i Småland fick Kent Öhrn och Eric Sandelin se en felflugen stormfågel (*Fulmarus glacialis*) bli tagen av örn den 14 januari. En annan individ sågs av Thomas Rostedt samma dag från Abisko i Jönköping och kanske samma fågel vid Nydalen, Närke, i norra änden av Vättern dagen därpå. Det senare upptäcktes av Peter Gustafsson och var första fyndet för Närke!

– CORELL



Som vanligt blev det en hel del obsar av storlabb (*Catharacta skua*).

Foto: Lars Nilsson, Munka-Ljungby



Kryssad och klar även denna vinter.

Foto: Robert Paepke

Klippan trogen

För tredje vintern i rad har den svart-huvade måsen (*Larus melanocephalus*) nu övervintrat vid Klippan inte långt från Göteborgs fiskehamn. I vintras dröjde det ganska länge innan den återvände. Stefan Svanberg hade, och säkert många med honom, kollat av måsarna vid Klippan lite till och från under början av december, men det var alltså först den 20:e som Stefan fick syn på den. Måsen återvände då mer än tre veckor senare på året än förra vintern. Fågeln, som var 2k när den första gången sågs vid Klippan i december 2004, har tidigare år stannat fram till mars, första året rent av hela mars månad ut.

Innan Klippanfågeln hade återvänt för säsongen hade en annan svarthuvad mås intagit sitt vinterrevir. Den 3 december upptäckte nämligen Jörgen Bernsmo en ungfågel vid Revet,



Övervintringsplatsen i Göteborg är som klippt och skuren för den svarthuvade måsen.

Foto: Jan Larsson

Simrishamn. Den fågeln, liksom den i Göteborg, var kvar vid pressläggning.

— CORELL

Klippanfågelns besök i Gbg

04/05	11 dec – 31 mars
05/06	29 nov – 9 mars
06/07	20 dec –



Kungamöte i luften. Man kan undra hur det känns att plötsligt känna sig skuggad, kika bakom axeln och se en havsörn och en kungsörn ligga någon meter bakom. Dags att lägga på en rem kanske?

Foto: Axel Mortensen



Vintern gav många fina obsar av alkekung (Alle alle). Även här gjordes ett par inlandsfynd, varav det mest udda är en fågel som låg vid en brygga i Sem, strax utanför Östersund den 5 november. En annan fågel hittades död i en källaruppgång i Mörlunda, Småland dagen innan, medan en livs levande fågel låg i Östra Lägren, Östergötland en stund på förmiddagen den 18 november. Ytterligare en död fågel hittades i en trädgård i Gammalstorp i Blekinge den 18 november. Även från andra håll, till exempel Västergötland, finns flera inlandsfynd.

Foton: Fredrik Forsberg



På köpet !
Minneskort 512Mb



Fujifilm E900 + adapterset
Med trådutlösare och lupp.
Pris: 6595:-



Magellan 2500T
GPS till bil, båt och skog
Pris: 4395:-



www.skovdenatur.nu

Rådhusgatan 16, Skövde
Tel: 0500/488166