



Kohägern spatserade lugnt omkring i kanten på Råbydammen i sydöstra Lund.

Foto: Mikael Nord



Hägern var kvar tillräckligt länge för att hinna beskådas av ett flera hundra skådare.
Foto: Mikael Nord

Äntligen en dragbar kohäger!

Den sista juni upptäcktes landets tredje och första verkligt dragbara kohäger i en liten damm strax utanför Lund i Skåne.

Fågeln sågs som hastigast under ytterligare två dagar innan den flög mot söder och försvann för gott.

Det var Lars GR Nilsson från Lund som larmade fågeln på torsdagen.

– Jag blev uppringd vid 16-tiden av Janne Pröjts som berättade att han hittat en kohäger vid Råbydammen i sydöstra utkanten av Lund. Han hade upptäckt den klockan 15:30 där den stod helt öppet i den lilla dammen, berättar han.

Kastade sig i bilen

Lars, som varit ute och Atlasinventerat hela dagen kastade sig i bilen och körde ner till dammen, som också är hans hemmalokal.

– Och mycket riktigt – där stod en kohäger, snyggt utfärgad dessutom.

– Jag larmade ut den omedelbart på RIX-larm. Som vanligt dröjde det inte länge förrän min telefon gick

varm och bilarna började strömma in, säger Lars.

Fram och tillbaka

Kohägern gick helt öppet och ogenerat i strandkanten på mindre än hundra meters avstånd och alla tillresta fick drömbosar. Troligen hade ännu fler skyndat till om inte en viss amurfalk upptäcktes och larmades från Småland bara någon timme senare.

Strax efter klockan 21 försvann fågeln från dammen. Tidigt på fredagsmorgonen upptäckte Christian Cederroth den på nytt, då den kom inflygande till dammen över huvudet på honom. Men redan tre timmar senare försvann den och var då borta resten av dagen. Även nästföljande dag var kohägern kvar under en halvtimme på



Liten men knappast kamouflagefärgad. Det kohäger som tar sig till Sverige borde ha svårt att undgå upptäckt.

Foto: Aron Andersson

förmiddagen. Det kan tilläggas att det har rapporterats om en kohäger från Kristianstadstrakten en dryg vecka tidigare och om en kohäger på Bornholm dagarna innan. Datumet utesluter inte att det rör sig samma individ.

Råbydammen anlades 1999 som kvävefälla för att minska belastningen på Højeå och i förlängningen Öresund.

– Vi spekulerade naturligtvis om vad som skulle dyka upp och kohäger nämndes vid något tillfälle. Nu har våra vildaste fantasier blivit verklighet, säger Lars GR Nilsson. – ARONSSON

Kommentar: Blott 16 skådare hade sett arten i Sverige innan årets fynd. Ytterligare 156 hade uppdaterat på nätet per den 16 juli. Totalt bedömer Lars GR Nilsson att cirka 500 skådare tittade på fågeln. Lund



Kohägern sågs från och till i tre dagar innan den drog iväg 2 juli.

Foto: Aron Andersson

dahägern är bara landets tredje fynd av denna minihäger. Efter ett underkänt fynd 1985 från Bjarred i Skåne som rörde en rymling, kom landets första fynd två år senare i Åkersberga i Uppland – denna dock funnen död. År 2002 stälde en kohäger till stort förtret när den passerade genom landet och sågs som hastigast på tre ställen.



Vid den här tidningens pressläggning hade närmare 160 C3-skådare uppdaterat kohägern på sin Sverigelista.

Foto: Mikael Nord



Bara knappt två timmar efter kohägerlarmet kom nästa rökare upp på sökarna – amurfalk! Många skåningar fick nu väldigt bråttom...

Foto: Stefan Cherrug



Jesper Danielson hittade inte bara styltsnäppan – han fick också bland de bästa bilderna på fågeln.
Foto: Jesper Danielson

Styltsnäppan i Beijershamn

När styltsnäppelarmet från Öland kablades ut över riket var det många som inte trodde att det kunde vara sant. Inte en megararitet igen!? Folk hade ju knappt hunnit hämta sig efter kohägern och amurfalken. Somliga kanske till och med började fundera på att flytta till Kalmar.

Fortfarande vid lunchtid den 4 juli hade Ingvar Skoog, Hans Svensson och Staffan Sundin suttit till synes säkra på styltsnäppan som blocker. De var de enda medlemmarna i C3 som hade denna megararitet inhängd och klar. Men det förhållandet ändrade Jesper Danielson på denna julieftermiddag.



Jesper

– På Ölands östida där jag bor var det ännu klen med kärnsnäppor, så de 240 ex som hade rapporterats från Beijershamn lockade, berättar Jesper.

– Dessutom hade mina 12-åriga tvillinggrabbar aldrig sett smalnäbbad simsnäppa. Valet föll därför på Beijers denna eftermiddag.

Karakteristiskt huvud

Vi är många som är tacksamma för att valet föll som det gjorde.

– Efter att ha fått ihop hyfsade 120 kärror ute på revlarna kom jag till spången, fortsätter Jesper. Jag hade ställt upp tuben och gått igenom 20 kärnsnäppor när ett karaktäristiskt huvud dök upp i synfältet knappt 100 meter bort. Inom loppet av ett par sekunder fick jag klart för mig att jag stod och tittade på en styltsnäppa i full sommardräkt!

– När fågeln larmats ut ut lyfte alla vadarna. Styltsnäppan också. Helv..e! Jag letade och letade. Minutrarna gick. Bara 20 sekunder innan den första andfädda skådaren anlände hittade jag fågeln igen.

– Sent omsider fick vi kryssa smalnäbbad också...

Styltsnäppan sågs till och från under eftermiddagen, men försvann strax efter fyra. Flera bilar rullade in och när fågeln väl återupptäcktes

efter halv åtta på kvällen fanns hundratalas skådare på plats.

Total kalabalik

Eftersom fågeln bara kunde ses från norra tornet blev kalabaliken total. Kön till tornet blev lång och desperationen fullständig. Fortfarande vid 21.15-tiden var det många som inte hade fått se fågeln. Och ljuset började dessutom vika. Med då tog snäppan äntligen en förlösande flygtur och ställde sig så att den kunde avnjutas från piren i det mjuka kvällsljuset. Nu var det istället lyckan som var total!

Plötsligt gick en ängel längs piren.
– Man börjar bli lite avtrubbad. Det var mitt 79:e sverigekryss i år.

Ola Sundell levererade sin replik lika inlevelsefullt som styltsnäppan var långbent.

Kungsart nr 1

Snäppan sågs fram till kvällen den 7 juli och seglade snabbt förbi amurfalken som hittills mesta kungsart för året. I skrivande stund har 320 medlemmar uppdaterat snäppan på sina listor. Göran Altstedt, Nyköping; Kristin Carlsson, Växjö; Erik Johansson, Laholm; Hans Lomosse, Färjestaden; Roland Lundgren, Aneby och Ola Svensson, Sjöbo sprängde alla 400-vallen med styltsnäppan.

– CORELL

Kommentar: Endast två styltsnäppor har tidigare setts i Sverige. Landets första sågs på Öland, också vid Beijershamn, den 13-14 juli 1963 (tidigare bedömt som två olika fåglar de båda dagarna, men numera som en och samma individ). Andra fyndet är från Mörobanken, Ersnäs i Norrbotten den 12 maj 1996.

Ola Svenssons 400-cigarr verkade inte ha sett till någon humidör på 2000-talet, men var säkert god ändå.
Foto: Corell



Kanske hade det behövts "dörrvakter" vid norra tornet kvällen den 4 juli. Det var "En ned, en upp" som gällde.
Foto: Lasse Olsson

Bästa fotolägena verkar ha givits första timmarna efter upptäckt.
Foto: Mats Wallin



Det var trångt om saligheten på piren den första kvällen. När mörkret lade sig stängde inte Hamngriellen i Färjestaden i vanlig tid. Kön med nöjda, men utsultna skådare var lång. Många hade ju dessutom tömt batterierna i "Beijan Runt", som Oscar Carheden snabbt döpte rusningarna mellan tornet och piren till.
Foto: Corell



Magnus Liljefors, Hans Börjesson och Ulf Karlsson myser i skymningen.
Foto: Corell



Lång i alla ändar – så kan väl en styltsnäppa bäst beskrivas.
Foto: Jesper Danielson

De som trots allt fortfarande saknar styltsnäppa på sverigelistan bör de kommande åren ta semester i juli och hårdbevaka Beijershamn. Två av landets tre observationer är gjorda just här, båda under juli månad.

Foto: Stefan Hage

