



Bättre serverad kan en blek tornseglare knappast bli. Grönhögen, Öland, 31 oktober. Senhöstens invasion blev rena kryssfesten. Läs mer på sid sid 12-13.

Foto: Gabriel Norevik

MEGA-ARTER

Bleka tornseglare lyste upp i höstmörkret

En av höstens mest intressanta händelser var tveklöst den mindre invasionen av bleka tornseglare som resulterade i ett unikt fotomaterial. Det presenteras med kommentarer av Europas störste seglarexpert, Gerald Driessen, på annan plats i detta nummer.

De första bleka tornseglarna dök upp under andra halvan av oktober och därefter sågs det individer ända fram till mitten av november.

Inflödet startade med en fågel som drog söderut på Oja i Södermanland 22 oktober.

Dagen därpå sågs en fågel i Brevik i Västergötland och ännu en



Andaktsfull väntan på den blekes ankomst i Friseboda i Skåne.

Foto: Richard Ek

dag senare en möjlig fågel i Örnahusen i Skåne.

Den 25 oktober sågs det en blek tornseglare runt Segerstads fyr på Öland. Även Vårberg söder om Stockholm fick besök i slutet av ok-

tober och på Klaghamns udde i Skåne sågs ytterligare en. Några av fåglarna kunde fotograferas, bäst dokumenterad blev den individ som dök upp i Grönhögen på Öland 31 oktober.

Den sista fågeln sågs mellan 14 och 18 november i Friseboda i östra Skåne.

Även Finland, Tyskland och Storbritannien berördes av inflödet.

Kommentar: På Rk:s senaste möte togs ingen blek tornseglare upp beroende på att det inte fanns någon rapport att behandla. Ingen fågel är alltså ännu godkänd. Trots många individer har bara 107 skådare uppdaterat blek tornseglare på nätet. Totalt har 125 skådare arten.



Grönhögen 31 oktober.

Foto: Gabriel Norevik



En av pärlorna i det halsband av läckra vitfåglar som gästade Göteborg med omnejd.

Foto: Björn Dellming

Dubbla vitvingar i Göteborg

Under hösten visade Göteborg att det finns få lokaler där så många vitfågelarter visat sig. Inte mindre än två vitvingade trutar gästade Göteborg med omnejd under november och december. Den först upptäckta vitvingade truten visades även in på 2005. Den truten upptäcktes av Christer Fält i Göteborgs fiskhamn den 19 november.

– Jag hade bara handjagaren och såg ett intressant huvud sticka upp

bland en massa trutar. Så lyfte hela flocken, utom den vitvingade truten som låg kvar och lätt kunde bestämmas, säger han.

Fågeln var i sin första vinterdräkt.

Den andra vitvingade hittades av Martin Alexandersson en dryg månad senare. Han var ensam på Kråkudden 22 december trots att det blåste en bra bit över 20 sekundmeter.

Fågeln sällskapade med andra trutar just utanför skjulet och Martin



Vitvingad trut i sin första vinterdräkt.

Foto: Björn Dellming



Göteborgs fiskhamn har åter visat musklerna.

Foto: Per Österman

hann ta en serie bilder på fågeln. När de jämfördes med individen i fiskhamnen, kunde man konstatera att

den här fågeln var i sin andra vinterdräkt och således var en annan individ.



Den andra vitvingade truten, i sin andra vinterdräkt. Foto: Martin Alexandersson



Båstad 9 januari.

Foto: Richard Ek

Övervintrande gulärta

Att hänga in gulärta på december- och januarilistan låter som en omöjlighet. Men i vinter var det faktiskt möjligt. Märten Müller hittade en fågel i Båstad i december och den var kvar även i januari. Det lär enligt uppgift bara finnas ett tidigare januarifynd, en fågel som uppehöll sig på Utlängan i Blekinge 6-12 januari 1992.

Blåsig vecka med storm gav svala

Det nya året inleddes med en hel serie lågtryck som pumpade på från Atlanten och skapade hårda västliga vindar. Det gav utdelning i form av tärmås och klykstjärtad stormsvala längs Hallandskusten. I Busör, norr om Halmstad, var en gulnäbbad lira mer eller mindre stationär 5 och 6 januari.

Den verkliga stänkaren var annars en stormsvala som upptäcktes på Kråkudden på Hönö av Jan-Åke Norresson. Ytterligare ett dussintal skådare kunde njuta av stormsvalans färd mot söder. Roger Eskilsson var en av dem.

– Svalan kom på 400 meters håll och hade en helt annan jizz än klyka. Liten, men med stadig flykt och utan kast flög den långsamt mot vinden, säger han.

Det är första gången som stormsvala ses på Kråkudden.

Kommentar: Stormsvala har uppdaterats av 230 skådare på nätet, där cirka 1 240 personer vid årsskiftet hade lagt upp sina listor.

Fina obsar av svarthuvad mås i Göteborg

Med både ismås och vitvingad trut i området var det gott om skådare från hela landet i Göteborgstrakten i början av december. Den 11 december hjälpte Uno Unger till att återfinna den vitvingade som tillfälligt var borta, när en liten flock skratmåsar kom flygande. Uno Unger kollade igenom den och upptäckte då en avvikande vit skratmås.

– Jag ropade "jösses, det är nog en svarthuvad mås i flocken" till Johan Wallander som stod intill, berättar Uno Unger.



Foto: Ola Sandberg

En kejsare på Eriksgata

Den av de två kejsarörnar som aldrig sågs sträcka ut i Falsterbo i höstas, troligen en 3K-fågel, har avlagt en lång visit i Halland och blev därmed den första kejsarörn som gästade landskapet. Fågeln upptäcktes av Ola Wennberg och Bo Brinkhoff onsdagen 5 januari vid Lis mosse norr om Falkenberg. Fågeln var rörlig i triangeln Falkenberg-Vinberg-

Vessigebro ända fram till pressläggningen av detta nummer.

Kommentar: Tofte fyndet i landet och det första för Halland. Kejsarörn var fram till den 2K-fågel som höll till på Öland under hösten 2003 en gruvlig blocker. Är i dagsläget kryssad av närmare 778 av de skådare som har listor på nätet, vilket innebär att den är kryssad i nästan samma utsträckning som mindre skrikörn.



Foto: Ola Sandberg

När de andra skådarna hörde dem ropa "där är den" trodde de förstas att det var vitvingen och en stunds kalabalik följde.

Den svarthuvad måsen, som var en 2k-fågel, flyttade sig senare närmare Älvsborgsbron där den kunde avnjutas på nära håll. Det är bara andra fyndet i Göteborgs rapportområde. Märkligt nog bara ett halvår efter det första. I april i fjol rastade en ung svarthuvad mås någon minut i fiskhamnen.



Foto: Markus Tallroth



Svarthuvad mås.
Foto: Stefan Oscarsson

För de senaste raritetsrapporterna och färska fågelprognoser:

Telefonsvararen
Club300
0900-10 68 300

OBS! Från 1 mars 2005
sänks priset
till 4:55 per minut!



Lurade utanför Peter Backmans köksfönster. Korttälarka. Foto: Peter Backman

Barn och egna upptäckter

Har du problem med att hitta egna rariteter? Skaffa barn. För Peter Backman har det gett rejäl återbärning.

Bara under det senaste halvåret har det blivit tre tunga arter på hemmaplan: större beckasinsnäppa, spetsbergsgrißla och några dagar före jul en korttälarka på den egna tomten i bohusländska Forshälla i Ljungskile kommun.

– Jag skulle visa Anton, 13 månader, att det var vitt ute, berättar han.

Han såg då hur en liten fågel smet in i en buske nära den fågelmatning han har på tomten.

– Först tänkte jag gulsparv, men så kom den ut och då såg jag att det var en lärka, men ingen sånglärka och då blev det ju intressant, säger han.

Snart var fågeln artad och klar. Lärkan stannade under två dagar och passade då på att kalasa på halv-söndriga solrosfrön.

Kommentar: Bohusläns fjärde fynd, varav Peter Backman nu står med två. Datumet är ett av de allra senaste som rapporterats.

SAMMANSTÄLLNING & INTERVJUER:
ARONSSON, BISTER & EK

Observera att de beskrivna fynden ännu inte granskats av RK. Uppgifterna om tidigare godkända fynd har hämtats ur Svenska Fågellistan framtagen av Kalle X. www.club300.se/llistor/svelist/

Fågel- och sälsafari?

www.skargardssafari.se

SKÄRGÅRDSSAFARI
STOCKHOLM Naturliga Nöjen.